



**50**

**αξιζει**

**Συλλογή Στίχων 2015**

**by**

*Searching The Meaning Of Life*



# 50 αξίΖει

Συλλογή : αξίΖει  
2015

*By SearchingTheMeaningOfLife*  
([www.SearchingTheMeaningOfLife.wordpress.com](http://www.SearchingTheMeaningOfLife.wordpress.com)  
*Lionara*)

Παλαιότερα έργα του SearchingTheMeaningOfLife:

- **Ονειράματα**
- **Ανθο(υ)σια Τραγωδία**
- **Διάλεξε Καραμέλα**
- **Ήλιοι Καθρεφτίζονται στους Αιθέρες**
- **Πο(υ)λιτικός Παραμυθόκοσμος**
- **Η λευκή πεταλούδα**
- **Έρωτας Vs Θάνατος**
- **Μοδιστρική Ψυχών**
- **EchoLexi**
- **Echo**

~~~~~

## ***Βιογραφικό***

*Όνομα, επάγγελμα, σπουδές, έτος γέννας, πόλη καταγωγής, πόλη διαμονής, οικογένεια και πολλά άλλα. Έχω αλλά δεν με κατέχουν.*

*Όσο Είμαι εδώ, όσο συναντάω ωφέλιμα για τον κόσμο, τα συμπυκνώνω σε ευανάγνωστες σύντομες στιχοδημιουργίες.*

*Δημιουργικά δώρα, από Αγάπη με Αγάπη, για τον κόσμο.*

*Υπάρχω απλά και είναι η Χαρά μου.*

*Ενώστε το νου σας με του συγγραφέα, υπάρχει ή όχι είναι μόνο ιδέα...*

*Τα δώρα μου τα βρίσκετε εδώ:*

- <http://searchingthmeaningoflife.wordpress.com/>

-

[http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Poems&act=index&sort=date&order=desc&poet\\_id=60935](http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Poems&act=index&sort=date&order=desc&poet_id=60935)

- <https://plus.google.com/102160002170592585549/posts>

- <http://www.easywriter.gr/author/item/82>

- <http://www.scribd.com/Searchingthmeaningoflife>

- <https://www.facebook.com/pages/Searching-the-meaning-of-life/245438198823534>

- <https://www.smashwords.com/books/view/458133>

-

<https://www.youtube.com/channel/UCMOD0Y4TCHnOuMah9MnakSA/feed>

- <http://issuu.com/searchingthmeaningoflife/docs>



*«...Δες στον καθρέφτη και χαμογέλα  
Στο στόμα κόκκινη καραμέλα  
Πέρα από φίλτρο τα παραμύθια  
Διάλεξε την πιο βολική αλήθεια*

*Όλοι παίζουμε σε τραγωδία  
Λίγοι ανθίζουμε, κοιτώντας ουσία  
Όνειρα, οράματα, πλεκτή φαντασία  
Αξίζει να ζεις αν βρεις την Αξία...»*

## Περιεχόμενα

- 1 Ο μόνος Δημιουργός
- 2 Μελωδία Καρδιάς
- 3 Σου πάει το φως
- 4 Σαμσάρα(=εμπειρία που κολλά)
- 5 Τηλεσκοπία
- 6 Μπαμ! Ψυχής πραξικόπημα
- 7 Γνώση εντός
- 8 Στον πολεμιστή
- 9 Το τζίνι της Αγάπης
- 10 Ερώτηση
- 11 Ανώτερη Δημιουργία
- 12 Η Ζωντάνια
- 13 Βασιλικός
- 14 Κόμπος
- 15 Ζωγραφική, σιωπούσα ποίηση
- 16 Ανάπαυση χαρισματική
- 17 όλα γραμμένα
- 18 Λέξεις και Ιδέες
- 19 Αληθινή ουσία
- 20 Το σόλο του αηδονιού
- 21 Ηδονή Ψυχής
- 22 Αίμα Χρυσό
- 23 Ηχώ
- 24 Φάρος πέρα απ' το φεγγάρι
- 25 Προσοχή στο κενό
- 26 Τέχνη της Μνήμης
- 27 Ετοιμότητα
- 28 ΝαοΦάροι
- 29 Φίλα Σταυρό
- 30 Θέλει τρόπο
- 31 Τί ντροπή!
- 32 Ηλιοθηκή
- 33 Αυτί και μάτι
- 34 Βουβά



- 35 Πόρνη Τύχη
- 36 Αξίζει(;)
- 37 Πειθώ
- 38 Χωρίς νυχτικό
- 39 Δημιουργικότητα
- 40 Η φύση στα καλύτερά της
- 41 Προσαρμόστηκα
- 42 Πολεμιστής σκιών
- 43 Μάχη απροσμέτρητη ελευθερίας
- 44 Περήφανα
- 45 Κι όμως
- 46 Έμεινε καθόλου αγάπη;
- 47 Αετόπουλο Δυνατό
- 48 Της Δημιουργίας το Κλάμα
- 49 Με υπερηφάνεια
- 50 Ποιον;

## **Ο μόνος Δημιουργός**

*Το βελουδένιο μωρό πεταρίζει  
Τον μπαζέ της καρδιάς Σου γνωρίζει  
Στις μυρωδιές και τα χρώματα παίζει  
Και τα κοτσάνια ανθίζει...γιατρεύει*

*Σε τραχιές αυλές δεν χωρά  
Βάζει βέλος στο τόξο... πετά  
Να κρατά ποδαράκια απαλά  
Μαλακές καρδιές ακουμπά*

*Έρωτας είναι ο μέγας θεός  
Αρχαιότερος και ο πιο νιος  
Είναι πολέμαρχος και τολμηρός  
Της ωραιότητας μόνος Δημιουργός*

**περιεχόμενα**

## **Μελωδία Καρδιάς**

*Δεν ξέρω εγώ τα σύμβολά της φύσης  
Δεν ξέρω να στοιβάζω υλικά  
Ποτέ δεν μ' άρεζε σε ομάδες να ανήκω  
Και να μετράω τους ανθρώπους για λεφτά*

*Έχω εμένα κι όσο πάω με γνωρίζω  
Έχω αισθήματα στην τσέπη της Καρδιάς  
Τα φαγητά μου με αυτά τα πασπαλίζω  
Και σε καλώ για να γευτείς τη μυρωδιά*

*Έχει ομορφύνει το μικρό δικό μου σύμπαν  
Αν σου αρέσει, μπορείς κι εσύ εκεί να μπεις  
Μια μελωδία από Καρδιάς σιγασφυρίζει  
Στα σύννεφα βλέπει φτερά αγγελικά*

*Πιάσε τον τόνο και ξεκίνα να σφυρίζεις  
Κοίτα τα ουράνια με μια λεύτερη ματιά  
Δώσε το χέρι όταν κουνάμε τα φτερά μας  
Σκόνη να πνίξει την κακία την παλιά*

**περιεχόμενα**

## **Σου πάει το φως**

*Σου πάει το φως  
και ας μην το βλέπεις  
Είσαι ένας ήλιος χρυσός  
στα βουνά ταξιδεύεις*

*Άσε τις σκοτεινές σπηλιές  
Τις νύχτες άναψε φωτιές  
Στα άστρα να ανέβεις*

*Στο κεφάλι γεννάς  
προκλητικές πυρκαγιές  
τις σκιές δρασκελάς  
με νέες ιδέες*

*Σου πάει το φως  
κι ας φοβάσαι  
Έκαψες τζάμπα κάρβουνο  
στις παρατιμονιές σου*

## **περιεχόμενα**

## Σαμσάρα(=εμπειρία που κολλά)

*Καρμικό ευτύχημα  
Συναισθηματικό δυστύχημα  
Μνήμη θανατηφόρα  
Καλώδια ηλεκτροφόρα*

*Παραδίνεσαι σε φυλακή  
ή τρέπεσαι σε αρρώστιας φυγή;  
Δένεσαι στα περασμένα  
ή πεθαίνεις από απωθημένα;*

*Ήταν να γίνουν  
ήρθαν κι έφυγαν  
Να με αναμορφώσουν  
οι πόνοι ανέχτηκα*

*Παρατηρώ δίκαιες αδυναμίες  
παρέσυραν σε άδικες ευαισθησίες  
αχρείαστες μάταιες μεμψιμοιρίες*

*Ανεπιθύμητα αισθήματα σε ισορροπίες  
Ήττες που οδήγησαν σε ρήξης Καμπές*

## περιεχόμενα

## **Τηλεσκόπια**

*Μου μιλάν τα τραγούδια  
Μου μιλάν τα πουλιά  
Είναι στον ουρανό μου  
Κοιτώ πιο μακριά*

*Όνειρα μπερδεμένα  
Κόμποι μες στα μυαλά  
Ένας νους αναμένει  
Της Καρδιάς τα Απλά*

## **περιεχόμενα**

## **Μπαμ! Ψυχής πραξικόπημα**

*Πράξεις, ρόλοι, αισθήματα  
Ψυχής μοιραία πραξικοπήματα  
Στην τσέπη μήλο-πειρασμός  
Το δαγκώνεις και σου μιλά Θεός  
Πάνε περίπατο οι αρετές  
Κοιτάς τις αξίες σαν μετοχές  
Η πίκρα ξεβράζεται στις ακτές  
Σε διασώζουν Αγάπης στιγμές  
Η ζωή μας ένα ροζ μπαλόνι  
Στα μάτια αντανακλάς μαύρη πόλη*

### **περιεχόμενα**

## **Γνώση εντός**

*Μη με ζυπνήσεις  
αφού βλέπεις γελάω  
έχω βρει της Χαράς φώς  
την απόλυτη αλήθεια  
του κόσμου γιατρό  
Έχεις να ζήσω κάτι πιο δυνατό;  
Άνοιξέ μου τα μάτια  
στο όνειρό σου να μπω...  
Στα βιβλία δεν βρήκα  
όση γνώση εντός*

## **περιεχόμενα**



## **Στον πολεμιστή**

*Όσο εσύ θα πολεμάς με τα θηρία  
πιστή γυναίκα τα παλάτια θα φυλά  
κι όταν γυρίσεις ζωντανός... Τί Ευτυχία!  
στην ηρεμία την ζωή ξαναρχινάς...*

*Μέρα Χαράς, δεν θέλει να μολύνει  
με λόγια θλίψης... Θεούς διώχνει μακριά  
τα ψάλλει και στις Ερινύες  
Νέα αρχή στη δική της αγκαλιά!*

*Σαν φουντώσει του σπιτιού η καλοτυχία  
γεννοβολά... γενιά άκληρη δεν ξεφτά  
Κοίτα το φθόνο στον φίλου (;) τα μάτια!  
Το πέπλο Αλήθειας δεν το τρυπά...*

## **περιεχόμενα**

## **Το τζίνι της Αγάπης**

*Εσύ που απ'τον έρωτα τρύγησες την Αγάπη  
Το χέρι έχεις στο μέτωπο κι ορίζοντες κοιτάς  
Μέσα στα δάκρυα χαράς, αγκάλιασες την απάτη  
Στων αλλοιών τις ηδονές, τύμπανα δεν χτυπάς  
Δεν ξέρουν, το κατανοείς, δεν το μπορούν να νιώσουν  
Μα τρίβεις το λυχνάρι τους, για τζίνι ζωντανό  
'Όλο αναδύει βρώμικο καπνό και υποφέρεις  
Μα τρίβεις και ελπίζεις για μύρο μαγικό  
Η ευγενής η φύση σου μισεί κάθε αισχρό  
Που η ανάγκη σε δίδαξε σιωπώντας να τα στέργεις  
Της αρετής τα βέλη καρφώνεις στο πλευρό*

## **περιεχόμενα**

## **Ερώτηση**

*Ποιος άφησε ξεκλείδωτο  
το κουτί με τις ελπίδες, τα όνειρα και τις φιλοδοξίες  
και άνοιξε η πλάση χαμόγελα;  
Κρατιόμουν απ'το τρύπιο σωσίβιο των λέξεων  
και μέχρι χθες πνιγόμουν  
Όχι πια!  
Η άνωση της Αγάπης με ανέβασε στην σανίδα της σιωπής  
και προσαρμόζομαι στις εκπλήξεις των κυμάτων.  
Πάντα με χαμόγελο!*

## **περιεχόμενα**

## **Ανώτερη Δημιουργία**

*Δεν μ' ενδιαφέρουν τα βιβλία  
Θέλω ανθρώπους να ποιώ  
Δεν έχει ανώτερη δημιουργία  
Του κόσμου κανένα ιστορικό  
Κάθε γραφή και μελωδία  
Της φαντασίας γιατρικό  
Και πάλι ανθρώπους να ποιώ*

## **περιεχόμενα**

## **Η Ζωντάνια**

*Πλάι στο θάνατο σας γνέφει η ζωντάνια  
Έχει το πέπλο διάτρητο, να βλέπει κει αγνάντα*

*Εγγόνα είναι της προσφυγιάς, ειν κόρη της ορφάνιας  
Γη κι αν δεν την θέρμανε, δεν θήλασε τη γλύκα  
Σπορέα είχε δυνατό, την γέννησε κεφάλι*

*Κούνια κάνει στην άβυσσο, γελάει με την καρδιά της  
Χτύπο Καρδιάς αν αισθανθεί, θα την εδείξ σιμά σου  
Μαζί για να χορέψετε, χορό της πεταλούδας  
Και μέσα από τ' αγκάθια σου, τα άνθη να διαλέγει*

## **περιεχόμενα**

## **Βασιλικός**

*Κλείνεις τα μάτια  
και η Πυξίδα δείχνει δύση  
Ένα σακούλι η καρδιά  
σκουλήκια, κάμπιες  
μια εκδίκηση  
το σύμπαν σου έχει σβήσει  
Οι πόθοι  
πέφτουν στον γκρεμό  
γυρεύοντας για λύση  
Όλη η Γη  
άντρα μασχάλη  
έχει βρωμίσει  
Άλλος δεν έμεινε  
βασιλικός  
να πνέει την ζωντάνια*

## **περιεχόμενα**

## **Κόμπος**

*Μπλεχτήκανε τα νήματα, που δένουν τους ανθρώπους  
Τα πάθη τους μπερδεύτηκαν, των ζώντων και νεκρών τους  
Το ανθρώπινο το δίκαιο, λάθος βγάζει τους φταίχτες  
Αθώων οι Ερινύες τους, τους έκαναν ικέτες  
Οι ένοχοι λογίζονται στον κόσμο νικητές τους  
Αθώε μη μαραίνεσαι και βάστα την σιωπή σου  
Θα 'ρθει ώρα το μένος τους να δει το θείο δίκιο  
Πίστη δείξε σε ανώτερη, στη θεία ισορροπία  
Ακούει την ικεσία σου, του ψεύτη τη θυσία  
Την κάθε Ερινύα σου, την κάνει Ευμενίδα  
Όταν εχθροί, χάνουν εχθρό, ξερνάνε το φαρμάκι*

## **περιεχόμενα**

## **Ζωγραφική, σιωπούσα ποίηση**

*Πολλές ορμές ασίγαστες, της Τέχνης σου Λεονάρντο  
Η μια ιδέα αναγεννά, λαιμός Λερναίας Ύδρας  
Της Γης η σάρκα έμαθε, μόνο να τις κλειδώνει  
Σαν σε χωμάτινη αγκαλιά, γλυκαίνεσαι Τζιοκόντας  
Στρίμωξες όλα τα μυστικά, σ' ένα μικρό πορτρέτο  
Του τζίτζικά σου τη λαλιά, θέλοντας να σιωπήσεις  
Ο ώμος σου, τον ώμο της, στο πλάι σαν αντικρίσει  
Μαυλιστικό είναι αλμυρό του πνεύματος το αίμα*

## **περιεχόμενα**



## **Ανάπαυση χαρισματική**

*Την χάρη την απροσμέτρητη, ύπνος δεν αναπαύει  
Τραγούδι θέλει η καρδιά, βαθιά να την γλυκάνει  
Αυτό που λεν οι αγέρηδες, μες απ' των δέντρων φύλλα  
Καθώς δροσάτα αντάμωναν, με ευωδιές ανθέων  
Και άγγιζαν το δέρμα Σου, με πόση απαλοσύνη  
Να χαλαρώνει η ψυχή, κουράγια να γεμίζει*

## **περιεχόμενα**

## **όλα γραμμένα**

*Ασύνδετες μνήμες  
για λίγο χαμένες  
δεν τις θυμάμαι  
αιώνια γραμμένες*

*Θα 'ρθουν ξανά  
σε κάποια αγωνία  
σε μια νάρκωση  
θα ανοίξουν βιβλία*

*Δε θα ξανάρθω  
με άλλη μορφή  
σε γνώση ασυνείδητη  
έχω μεταμορφωθεί*

*Όταν θα στρίψω  
στης γης τη γωνία  
δε θα 'χω ανάγκη  
της ύλης στοιχεία*

*Θ' αφήσω σε όλους  
χρυσά μνημεία  
αιώνια θα σας νιώθω  
από κάθε γωνία*

## **περιεχόμενα**

## **Λέξεις και Ιδέες**

*Βάζεις τις λέξεις στη σειρά  
χορούς για να χορέψουν  
είναι τα βήματα πολλά  
κανόνες δίνουν την σειρά  
πεντάγραμια μην μπλέξουν*

*Οι λέξεις είναι οι νότες μας  
οι Ιδέες η μελωδία  
σκέτες ή και ζευγαρωτά  
δεν έχουνε ουσία  
όσο περίπλοκοι χοροί  
και δύσκολοι τις μπλέξουν*

*Η μελωδία δίνει ζωή  
ρυθμό, κέφι... ν' αντέξουν*

## **περιεχόμενα**

## Αληθινή ουσία

Όταν νυχτώνει πονάω, χωρίς θεατές πια βογκάω  
Βαστώ τη ζωή μου στα χέρια, πριν τα πιτσούνια  
γίνουν περιστέρια

~~~~~  
Ο λόγος δεν έχει αξία, η ευθύνη μου έχει σημασία  
Κάθε μου μέρα, νεα αυτοδημιουργία

~~~~~  
Μη με ρωτάς αν θ' αντέξω  
τα δίνω όλα στο έργο να παίζω

~~~~~  
Και αν θα τα χάσω, γυρίζω κεφάλι  
Απ' το μηδέν συνεχίζω και πάλι

~~~~~  
Είναι παιχνίδι μοναχικό, η αυταξία κουβαλά σταυρό  
Μες σε ψευδαισθήσεων αταξία, είναι η μόνη αληθινή ουσία

~~~~~  
Ο ήλιος έσβησε νωρίς, τα άστρα ποτέ σβηστά δεν θα δεις  
Ο ουρανός συνέχεια λαμπρός, σε κάθε άκρη εκτυφλωτικός

## περιεχόμενα

## **Το σόλο του αηδονιού**

*Το σόλο σου αηδόني μου, θαυμάζω απολαμβάνω  
Τις νότες σου τις θλιβερές και της χαράς να μπλέκουν*

*Λένε αλήθειες άσκεπτα, για την δική σου όψη  
Το Είναι σου, την δράση σου, τους φόβους, τις ελπίδες*

*Λατρεύω την εμφάνιση, στο κοντινό κλαδί μου  
Τρέμω την αφάνιση, απ' την μικρή αυλή μου*

*Όσο είσαι εδώ σε χαίρομαι, θαυμάσια εμπειρία  
Στα πιο τρελά μου όνειρα, μια άπιαστη φαντασία*

*Όπου κι αν πας σε σκέφτομαι, όπου κι αν πάω γελάω  
Της σκέψης μας η απόσταση, μηδέν κενά μετράει*

*Ένα σόλο ο καθένας μας, είναι η δική του αλήθεια  
Μέσα σε κήπο με κενά... Ενώνει η συνήθεια;*

*Το νοιάξιμο στη σκέψη μας, σβήνει τις αποστάσεις  
Όσα αηδόνια στη σειρά, κι αν έχεις παρατάξει*

## **περιεχόμενα**

## **Ηδονή Ψυχής**

*Μια καρδιά χαρακωμένη, αίμα στάζει και πονά  
Ένα σώμα μουδιασμένο, κουβαλά και προχωρά  
Στων ονείρων την ομίχλη, με της φύσης την φωνή  
Η γαλήνη έχει ποτίσει, ως τα βάθη την ουλή  
Η χαρά μόνο ορίζει, των βημάτων την ροή  
Ως την ψίχα έχει υγράνει, η αγάπη η ρηχή*

*Έχει ανθίσει ένα λουλούδι, κει στα βάθη της Καρδιάς  
Χαρά, Γαλήνη και Αγάπη, έχει πέταλα αγνά  
Πέρα απ' του νου τα συναισθήματα  
Πέρα απ' των αισθήσεων την χαρά*

## **περιεχόμενα**

## Αίμα Χρυσό

*Το σύμπαν βλέπεις για καθρέφτη  
Μια λίμνη να χαμογελά  
Παντού σέλφι φωτογραφία  
Τις μετοχές ψηλά κοιτάς  
Κάθε σου έργο μια ζαλάδα  
Κάποια ανούσια εγγραφή  
Το όνομά σου να γραφεί  
Μοιάζει με ίλιγγο η Ζωή  
Στον τάφο ίσως γιατρευτεί*

*Χαμήλωσε λίγο τους τόνους  
Άσε το έργο να φανεί  
Να ξεχαστεί το όνομά σου  
Δόξα και χρήμα να χαθεί  
Ν'ανθίσει μέσα, και στο σύμπαν  
Η φλέβα σου η πιο χρυσή  
Σ'ένα τραγούδι μέσα θάψε  
Τον λαμπερό σου εαυτό  
Στο σύμπαν το αίμα σου Χρυσό*

## περιεχόμενα

## **Ηχώ**

*Κραυγάζεις πάνω από το μνήμα  
του νεκρού αδερφού  
Πάνω από την Άβυσσο  
λαμβάνεις την Ηχώ σου  
Ξεφυλλίζοντας τις αιτίες  
γέμισες μαύρα πέταλα το πάτωμα*

*ενός ατέλειωτου ρόδου  
Πόνος για ίδια αιτία  
μας έκανε αδέρφια αιώνια  
Σελώνουμε τα σύννεφα  
με χαλινά τ'αστέρια  
Καλπάζουμε φεγγάρι μου  
πιασμένοι χέρι χέρι  
με Φωσφορίζουσα Ηχώ*

## **περιεχόμενα**



## **Φάρος πέρα απ' το φεγγάρι**

*Δεν σε περίμενα και ήρθες, χάθηκες σε ορίζοντα θολό  
Σε βλέπω γλάρο, να κρεμιέσαι στον Ήλιο  
Σε ακούω στο κελάηδημα, μαρτυράς μυστικά  
Σε αγγίζω στην άμμο, παλλόμενη σκιά*

*Στο θαύμα της ποίησης, λαλούσα ζωγραφιά  
Σιωπή φωτεινή πέρα κι απ' το φεγγάρι  
Σε Ποσειδώνιο ναό καθρεφτίζεσαι φάρε*

## **περιεχόμενα**

## **Προσοχή στο κενό**

*Εγδαρες όλα τα πετσιά σου  
Θέλοντας την τελειότητά σου  
Αμέλησες την ανθρωπιά σου  
Λύσε και λίγο τα λουριά σου*

*Όλοι οι κανόνες, ενοχές σου  
Οι δυστροπίες, οι άμυνές σου  
Σου όρισαν λάθος οι γονείς σου  
Τις λέξεις, πέρα απ' την αντοχή σου*

*Όρισε εσύ το λεξικό σου  
Δώσε και αισθήματα στον έλεγχό σου  
Κοίτα ξανά όλες τις σχέσεις  
Με άλλο μάτι και αν τις αντέχεις*

*Δες στον καθρέφτη και χαμογέλα  
Στο στόμα κόκκινη καραμέλα  
Πέρα από φίλτρο τα παραμύθια  
Διάλεξε την πιο βολική αλήθεια*

*Όλοι παίζουμε σε τραγωδία  
Λίγοι ανθίζουμε, κοιτώντας ουσία  
Όνειρα, οράματα, πλεκτή φαντασία  
Αξίζει να ζεις αν βρεις την Αξία...*

## **περιεχόμενα**

## Τέχνη της Μνήμης

*Του ματιού τις εντυπώσεις  
Στου μυαλού, κέρινες στρώσεις  
Ψάξε για έξυπνες κρυψόνες  
Κρύψε λέξεις και εικόνες*

*Για κάθε επόμενη γενιά  
Κάνε τ'άστρα αποθήκη  
Μια πολύτιμη διαθήκη  
Φρόνηση που υπερέχει*

*Τον χωροχρόνο πίσω τρέχει  
Είναι τέχνη ξεχασμένη  
Τον πολιτισμό μας φέρνει*

*Απ'τα βάθη, στους αιώνες (10.000πΧ)  
Των Ελλήνων τις κρυψόνες*

*Με εφεύρεση του Σιμωνίδη  
Του Ομήρου η ποίηση παιχνίδι*

## περιεχόμενα

## **Ετοιμότητα**

*Οι αισθήσεις δώσαν αντιλήψεις  
Η φαντασία τις κοιτά  
Με σκέψεις τις κάνει εικόνες  
Στη μνήμη αιώνια τις περνά  
Σε ετοιμότητα όταν είναι  
Η πλάση γύρω κελαηδά*

## **περιεχόμενα**

## **ΝαοΦάροι**

*Ένα πουλί κελάηδησε...  
Φωνή του Ποσειδώνα  
"Έχω κρυμμένα μυστικά  
Ενός άλλου αιώνα"*

*Κάθε ναός και Φάρος Σου  
Κάποιας ακραίας μύτης  
Καθρέφτης γαλαξιακός  
Φωτίζει τον πλανήτη*

*Όλα δεν τ' αποκάλυψες  
Τα λείψανα του Ήλιου  
Ψάξε τις μύτες στον ιστό  
Στου χάρτη τα υπερήλια*

## **περιεχόμενα**

## **Φίλα Σταυρό**

*Αγάπησα, και το Σταυρό μας  
Αυτόν που βάσανα κερνά  
Ο πόνος του μας ομορφαίνει  
Νέο ταλέντο ξεκινά*

*Μιλάω απόψε με το Σύμπαν  
Με όραση χρόνια κρυφή  
Στάσου, άκου την μελωδία  
Έχει η ψυχή μας ενωθεί*

*Δεν το ονειρεύτηκα ποτέ μου  
Την φαντασία ξεπερνά  
Σοφά το Σύμπαν με πορεύει  
Σε μια μεγάλη Αγκαλιά*

*Φίλα Σταυρό... Κοίτα ψηλά*

## **περιεχόμενα**

## **Θέλει τρόπο**

*Φρόντισε τον τρόπο  
Ζωής, εργασίας, έρωτα*

*Να είναι τέτοιος που  
οι άλλοι να έρχονται  
χωρίς να τρέχεις ζοπίσω*

*Μόνο για τις αρετές σου  
όχι από φόβο της κακίας σου*

*Όλος ο κόσμος μέσα σου*

## **περιεχόμενα**

## **Τί ντροπή!**

Θα 'ρθει κάποτε η ώρα  
να φοβάσαι ν' αντικρίσεις  
τα δυο μάτια που σου  
έδωσαν ζωή

Θα 'ρθει κάποτε η ώρα  
που θα λες "άντε προχώρα..."  
πάρε μόνη τη ζωή  
απ' την αρχή

Ένα τραγικό αν γίνει  
βρίσκουν χίλιους δυο τρόπους  
να εισβάλουν στην πιο  
μίζερη ζωή

Ένα ρόδο σαν ανθίζει  
το αφήνουν έτσι μόνο  
να ευωδιάζει, να ομορφαίνει  
την αυλή

## **περιεχόμενα**



## **Ηλιοθητική**

*Το χρυσόμαλλο δέρας  
της ανθρωπιάς φορούν  
όσοι τηρούν  
κατάλληλη απόσταση  
από τον Ήλιο  
όπως και η Γή  
για να επιτρέπεται η ζωή  
όπως προστάζει  
η αόρατη ηθική  
του Ήλιου*

## **περιεχόμενα**

## **Αυτί και μάτι**

*Απλή, όχι απλουστευμένη  
Λιτή, μα δίχως φτώχεια  
Η τέχνη των αρχαίων  
Έδωσε της Γης το Φως*

*Κάποτε, κάποιος σκάλισε  
ένα αυτί σε πέτρα  
της θεάς Ίσις προσευχή  
ν' ακούσει ο Ασκληπιός  
να γιάνει γρήγορα το αυτί  
να μην πονά αυτός*

*Σήμερα λάξευσε όμορφα  
ένα μεγάλο μάτι  
κατάλαβε τίποτα δε ζει  
αν δεν το βλέπει κάτι  
αρχή όλων των ορατών  
δώρο των αοράτων*

*Το έργο του είναι αποστολή  
όχι βιογραφία  
απλή, λιτή και αόρατη  
του Κόσμου η θεωρία  
Τέχνη την κάνει ορατή  
αιώνια εμπειρία*

## **περιεχόμενα**

## **Βουβά**

*Δυο πονηριές συγκρούστηκαν  
και τίνιζαν τα άστρα  
Κατέστρεψαν το μάστορα  
με μηχανή δικιά του*

*Τον χώσαν σε απύθμενο  
πιθάρι ερωτημάτων  
Σε ψαλμωδίες φλύαρες  
ενός βουβού θανάτου*

*Σπάθισαν τις κουρτίνες  
έκοψαν κατασκόπους*

## **περιεχόμενα**

## **Πόρνη Τύχη**

*Στο φτέρωμά σου ο έρωτας  
είδα φεγγοβολάει*

*Τα χημικά του σώματος  
ο νους σου πώς πετάει*

*Και της ψυχής σου το είδωλο  
μέσα πως σπαρταράει*

*Τα μούτρα σου κι αν σούφρωσαν  
ψαρά γίναν τα γένια*

*Ο έρωτα δεν τα κοιτά  
στοχεύει πα στη φτέρνα*

.....

*Ως Άμλετ και Οράτιος  
γαλήνεψαν την σμέρνα*

## **περιεχόμενα**

## **Αξίζεις(;)**

*Αν σου φερόμουν όπως σου άξιζε  
θα ήσουν μαύρος απ'το ξύλο*

*Αλλά έμαθα να φέρομαι όπως μου αξίζει  
με καλοσύνη, τιμή και αξιοσύνη*

*Έτσι όσο λιγότερο αξίζεις  
τόσο μεγαλύτερη αξία έχει η καλοσύνη*

## **περιεχόμενα**

## **Πειθώ**

*Με μια ιδέα... όνειρο  
Χωρίς κανένα πάθος  
Πώς μπόρεσες και έπεισες  
Το πλήθος για το βάθος;  
Το πάθος μου είναι λάθος;*

*Τρέλανεσ τον ένοχο  
Έσκιαζες τον αθώο  
Παλάβωσες τον άμαθο  
Ποίησες και τα ήθη  
Με αισθήσεων εκπλήξεις*

*Το χέρι σου λαλίστατο  
Η γλώσσα σου επίσης  
Μα ένα άλλο όργανο  
Εμένα θα με πείσει*

*Τα μάτια που ψέματα  
δε λεν... ούτε στο σατανά τους  
Συνείδησης η θηλιά τους*

## **περιεχόμενα**

## **Χωρίς νυχτικό**

*Και όταν αποχωριστώ  
αυτό το νυχτικό μου*

*Τα ίδια όνειρα θαρρώ  
θα κάνει το μυαλό μου*

*Αμέτοχο στον ύπνο μου  
δίχως απτές αισθήσεις*

*Αμέτοχο στο θάνατο  
ψυχής κρυφές ειδήσεις*

## **περιεχόμενα**

## Δημιουργικότητα

Εύπνησες πάλι πιο νωρίς από τις ενοχλήσεις  
Ζωής αστείρευτη πηγή όνειρα κι αναμνήσεις  
Έχεις το πρόγραμμα σφιχτό με λίγες παρεκκλίσεις  
Σώμα νέο και σφριγηλό εκγύμνασης της φύσης  
Όπου σταθείς αισθάνεσαι εμπνέεσαι και γράφεις  
Ιδέες για ταράκουλο μιας κοιμισμένης φάσης  
Έχεις δουλειά επιβίωσης ενός μυαλού που ρέει  
Σε ομάδες δεν δεσμεύεσαι, δεν χωρείς, δεν μένεις  
Εύπνησες πάλι πιο νωρίς από τις ενοχλήσεις  
Διύλισες τις *αρετές* να τις διαιωνίσεις

## περιεχόμενα



## **Η φύση στα καλύτερά της**

*Η δεξίωση τελείται στους κήπους  
Τα δέντρα λικνίζονται αέρινα  
Τα άνθη φλυαρούν ακατάπαυστα  
Ακόμα και αυτά στις γλάστρες  
Φθόγγοι στην ατμόσφαιρα ανεμίζουν  
Μαζί με τα πολύχρωμα φουστάνια  
Φωτίζοντας το δροσερό πράσινο  
Εκδήλωση ετήσια, ετοιμάζεται καθημερινά  
Χωρίς ίχνος νοσταλγίας παλαιότερων  
Μιας και κάθε τελείωση είναι ολοκληρωτική  
Δίχως μισοθύμησης ή μισοελπίδες  
Η φύση, ζει, εργάζεται, ερωτεύεται  
και είναι στα καλύτερά της! Καθημερινά...*

## **περιεχόμενα**

## **Προσαρμόστηκα**

*Περνώ αδιάβατα, λευκά στενά περάσματα  
Αυτά που φώτισα, αγαπώντας τα σκοτάδια  
Με τις πέτρες και τα αγκάθια συμβιβάστηκα  
Νερό ήπια από τα απύθμενα πηγάδια*

*Το λευκό μου το βιβλίο δεν μοιράστηκα  
Αρχής ξεκίνημα, κάθε μέρα ξημερώνει  
Με όποιον αγαπήσει τ' ανέγγιχτα σκοτάδια μου  
Μια και το φως η κάθε μύγα καμακώνει*

## **περιεχόμενα**

## **Πολεμιστής σκιών**

*Στα αργυρά τα σύννεφα  
χαιδεύεις τα μαλλιά Του  
Στην ξαφνική νεροποντή  
πίνεις τα αλμυρά Του*

*Στον σβουριχτό τον άνεμο  
ακούς την αναπνοή Του  
Στην γαλήνια σκοτεινιά  
πουλιά σας αγκαλιάζουν*

*Είναι παντού, πάντα πιστός  
έρωτας, φίλος, συντρόφι  
Το νικητή της μοναξιάς  
τον νιώθουν όλοι οι τόποι*

*Σφίξε γερά μες στην καρδιά  
εκείνο το μικρό παιδί  
στο χέρι σου που κλαίει*

*Έγινες όλος μια σκιά  
το σύμπαν καταρρέει*

## **περιεχόμενα**

## **Μάχη απροσμέτρητη ελευθερίας**

*Ακατάλυτη ρευστότητα, στροβιλίζεται αγκαλιασμένα... Βλέπεις;  
Κάτω από τα ρούχα, βαθιά στα σώματα, πέρα από ζώα και φυτά  
Ενώνει, τους νεκρούς προγόνους, με τους αγέννητους απογόνους  
Καθώς η πένα βουτά, στο βαθύτερο Είναι με τα μούτρα  
Αλιεύει αόρατα στοιχεία, αναδύοντάς τα στο ορατό Σύμπαν  
Ορθοτομεί συμπληρώνοντας κομμάτια, να φωσφορίζουν στους αιώνες  
Χωρίς αναμάσημα αισθημάτων, επανατοποθετεί τα πράγματα γύρω  
Μια επανάσταση χωρίς αναστάτωση, χωρίς εξηγήσεις εννοιών  
Χωρίς επικαιρότητα, χωρίς συμπεράσματα, χωρίς αυτοβιογραφία  
Μη προσοδοφόρα, με πρόθεση απλή που ξεχάστηκε απρόσμενα  
Εισβάλλοντας στην πορεία παραλογισμοί(;), μέχρι την τελεία  
Με ελευθερία ασύγκριτη, ενώνει όλες τις δυνατότητες  
Των οργάνων, των αισθήσεων, της φύσης, των πλασμάτων  
Με μια πιρουνιά σαρδέλας, βάζει μέσα σου τον Ωκεανό  
Με μια σταγόνα βροχής, γεύεσαι την αλμύρα των δακρύων Του  
Με μια απαλή μελωδία, σου χαϊδεύει με ανατριχίλα το δέρμα  
Με ένα "Αχ!" ανάβει τους πόθους σου, σαν ζουμερό αχλάδι  
Πώς να φυλακισθεί, πώς να παραχθεί, σε γρανάζια, βίδες και τσιπάκια  
Εκεί που ξεφεύγει το μέτρημα, εισβάλει το αίσθημα υπερβατικά  
Μάχη απροσμέτρητη ελευθερίας... Πολέμα μ' ακούς;  
Μη ρωτάς, να ζεί κανείς ή να μη ζει... Διασώθηκε Αζία μέσα σε πανοπλία...  
Κάνε την Σειρήνα σύντροφο στο νέο σου ταξίδι. Κάντο να αξίζει.*

*Υ.Γ: Χαμογέλα μ 'ακούς; Και ο λόγος θα έρθει.*

## **περιεχόμενα**

## **Περήφανα**

*Το βλέπω πιο περήφανα, πατάς στη Γη απόψε  
Μετρίεσαι με το θάνατο, και τα λουριά σου κόψε  
Μια μέρα περηφάνιας, κάνει τη Γη να τρίζει  
Όσα χρόνια κι αν έζησες, ήρθε η στιγμή π ' αξίζει.*

## **περιεχόμενα**

## **Κι όμως**

*Η Αγάπη φυτρώνει απ' τη Γη  
Και ας λείπεις για χρόνια καλή μου  
Δεν το είχα ποτέ φανταστεί  
Από τα άστρα να κοιτάς την ψυχή μου*

*Πεθερά, πιο μαμά, απ' τις λίγες!  
Κι ας μη γνώρισες μάνα η ίδια  
Δεν το είχα ποτέ ονειρευτεί  
Άνθρωπος να νοιαστεί τη ζωή μου*

## **περιεχόμενα**

## **Έμεινε καθόλου αγάπη;**

*Μεταξύ καβγάδων και αισθησιασμού  
Αναρωτιέσαι...  
Έμεινε καθόλου αγάπη;  
Τα δόντια του μίσους και της ζήλιας  
Κατασπαράζουν κάθε ίχνος  
Αυθεντικής καλοσύνης, ζωντάνιας και αγάπης  
Ανεπιστρεπτί!  
Αντί να αναρωτιέσαι ... απομακρύνσου  
Απονεκρώνεσαι...  
Βγάλε το άρρωστο δόντι  
Απασχολεί την σκέψη  
Ρουφά την ενέργεια  
Δηλητηριάζει...*

## **περιεχόμενα**

## **Αετόπουλο Δυνατό**

*Αετόπουλο αθήλαστο στον κόρφο μεγαλώνει  
Το κλάμα, μια και σήμερα, τ' αφήνει νηστικό  
Το γάλα δεν το έθρεψε στα δάκρυα λιμνάζει  
Το πίναν τα γλαροπούλια στις καρδιάς τον αφρό  
Μην κλαις λίγο αετόπουλο να νιώσεις την στοργή  
Την Δύναμη να αισθανθείς που έχεις στο φτερό  
Συννεφιασμένε μου αετέ άσε μια χαραμάδα  
Μια αχτίδα φως, κι όμως αρκεί να λάμψει ο ουρανός*

## **περιεχόμενα**



## **Της Δημιουργίας το Κλάμα**

*Μια αγάπη συνήθεια, από Έρωτα μοιραίο  
Δεν ζητάω βοήθεια, να με νιώσεις που κλαίω*

*Ήταν δύσκολη η γέννα, όπως όλες εξάλλου  
Και αν φεύγω μακριά, είναι που πάραπατάω*

*Για αγκαλιά που δεν βρήκα, και αγκαλιάζω Εμένα  
Τώρα ξέρω μονάχη, να αγαπάω το Ένα*

*Ότι θέλω να πάρω, να δίνω έχω συνήθεια  
Περιμένω Εσ'Ένα, μυστική μου Αλήθεια*

## **περιεχόμενα**

## **Με υπερηφάνεια**

*Ρέει ο ήλιος και το φεγγάρι  
Στο αίμα δίνουν την ζωή  
Με φως αλήθειας και με αισθήσεις  
Παίρνει αξία η μικρή στιγμή*

*Η καρδιά νιώθει την αυταξία  
Το σώμα ό,τι αξίζει να αφομοιωθεί  
Ο νους το χώρο οριοθετεί  
Βρίσκει τα καλά στην «κακή» ροή*

## **περιεχόμενα**

## **Ποιον;**

*Έχω βγει απ' το κοπάδι  
Δίχως σκύλο ή βοσκό  
Έχω σύγχυση μεγάλη*

*Με ποιο πλοίο  
Με ποιο τρένο  
Πού να πάω να σωθώ;*

*Εμένα έχω να νοιαστώ  
Εκείνον να βρω τον πελαργό...  
Φταίει που μ' έριξε εδώ;*

*Ποια Χαρά;  
Ποιο μετερίζι;  
Μες στων λύκων το χωριό;*

*Έχει πρόβατα εκεί πίσω  
Έχει σκύλο και βοσκό  
Άχρηστο είναι το κινητό*

*Γιατί βελάζουν;  
Με φοβούνται;  
Ένα άντυπο μικρό;*

*Έχω πόδια ...περπατώ  
Τα άστρα έχω οδηγό  
Χαρά του δρόμου, να νοιαστώ*

## **περιεχόμενα**

