



Αν Ούσια
Τραγωδία

Συλλογή στίχων
2015

by Searching The Meaning Of Life

ΑνΘο(υ)σια Τραγωδία

Συλλογές στίχων 2015

του SearchingTheMeaningOfLife

- τραγικά;
- περιμένοντας...
- thilikia
- Ανο(Υ)σια

Παλαιότερα έργα του SearchingTheMeaningOfLife:

- Διάλεξε Καραμέλα (81σ) FOR MOBILE
- Ήλιοι Καθρεφτίζονται στους
Αιθέρες (96σ) FOR MOBILE
- Πο(υ)λιτικός Παραμυθόκοσμος (26σ) & FOR
MOBILE
- Η λευκή πεταλούδα
- Έρωτας Vs Θάνατος (68σ)
- Μοδιστρική Ψυχών(146σ)
- EchoLexi(57σ)
- Echo(11σ)

~~~~~

## Βιογραφικό

*Όνομα, επάγγελμα, σπουδές, έτος γέννας, πόλη καταγωγής, πόλη διαμονής, οικογένεια και πολλά άλλα. Έχω αλλά δεν με κατέχουν.*

*Όσο Είμαι εδώ, όσο συναντάω ωφέλιμα για τον κόσμο, τα συμπυκνώνω σε ευανάγνωστες σύντομες στιχοδημιουργίες.*

*Δημιουργικά δώρα, από Αγάπη με Αγάπη, για τον κόσμο.*

*Υπάρχω απλά και είναι η Χαρά μου.*

*Ενώστε το νου σας με του συγγραφέα, υπάρχει ή όχι είναι μόνο ιδέα...*

*Τα δώρα μου τα βρίσκετε εδώ:*

- <http://searchingthmeaningoflife.wordpress.com/>

-

[http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Poems&act=index&sort=date&order=desc&poet\\_id=60935](http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Poems&act=index&sort=date&order=desc&poet_id=60935)

- <https://plus.google.com/102160002170592585549/posts>

- <http://www.easywriter.gr/author/item/82>

- <http://www.scribd.com/Searchingthmeaningoflife>

- <https://www.facebook.com/pages/Searching-the-meaning-of-life/245438198823534>

- <https://www.smashwords.com/books/view/458133>

- <https://www.youtube.com/channel/UCMOD0Y4TCHnOuMah9MnakSA/feed>

- <http://issuu.com/searchingthmeaningoflife/docs>

## Περιεχόμενα

Τραγική η τραγικότητα  
Αν κοιτούσε;  
Ηλίας  
Το δίκιο της Μήδειας;  
Ελένη  
Θυσία στο βωμό του Έρωτα

~

Να αυτοσκοτωθώ(;)   
Παραμένω, περιμένω  
Βοήθειααααα...  
Σκηνικό  
Σκοτάδι...πότε;  
Περιμένεις ακόμα;  
Να περιμένεις αρκεί;  
Μονο Πάτι

~

Σε καλντερίμι με τακούνια  
Αρχαία Κόρη Αιώνια  
Η λευκή πεταλούδα  
Θηλασμός  
Άλλη ερώτηση;  
Η γέννα  
Χωρίς Στέρεο Πολιτισμό

Πονάς, πονάς καλέ τί πονάς;  
Θεωρία των πάντων  
Αρμονία  
Φεγγάρι σε τροχιά  
Δόντι έπεσε αναίμακτα  
Σε συμπονώ και σ' αποφεύγω  
Λαβή ψυχής  
Θα κονταροχτυπηθώ  
Εκεί που λαχταρώ  
Μάνας Χαρά  
στις μύτες...  
Είμαι εδώ...ωσότου να βλέπεις  
Λιποθυμιά  
Μοναδικότητα  
Μια ζεστή αγκαλιά  
Μυρίζει λουλούδια  
οσφρητικός εγκέφαλος = ταξίδι στη χρονομνήμη  
Το πλεκτό  
Γαλήνη  
Διώνυσος+Δήμητρα=Ελλάδα περήφανη αιώνια

~

Φιλιά ανάπηρα  
Έδυσε η Δύση  
Μαζί  
Το πετραδάκι  
Μοίρα χωρίς φρένα  
Απάτη!Ελάττωμα που ομορφαίνει την ζωή!  
Άλλη λογική  
Η δόση μου

Αισθήματα > Πνεύμα  
Πτυχίο είναι η Ζωή  
Η λίμνη  
Των Αγγέλων στοργή  
Απανθρωπιά στην Ανθρωπιά  
Ωρα περισυλλογής  
Κατέχεις ό,τι σκέπτεσαι  
μνήμες κόμικ  
Ανάφλεξη  
Θα μείνω εδώ  
Θεσσαλονίκη  
Τα μήκη της ποίησης των ματιών το σημείο  
Ανθρωποθυσία  
Γι' αυτό άντεξαν  
Άγγιξε την ουσία  
Λάθη πάθη  
Στον καθρέφτη του νου  
χαρταετός  
Φιλί ζωής  
Φιλί καληνύχτας  
Όλο Τέλειο  
Ψάξε με  
Αποσύνθεση  
Αναμνήσεις  
Νεραϊδούλες  
Πίνω  
Στιγμή σαν επανάσταση  
Τρίπτυχο αθανασίας  
Με το σπαθί μου  
Ευσπλαχνία

Κουρτίνες

Αερικό

Έμπλεξε το συναίσθημα με την τεχνολογία

(κβαντοπληροφορική)

Η βέρα

Android

Γιατρικό ψυχής

Καρτερώντας τον Ήλιο

Όλα όσα ψάχνεις

Δυο κύκλοι αδιαίρετοι

Στον καθρέφτη...

Αηδόνι στου νου τη Διαφωνία

Μου 'παν

Αστραπή

Ουσία χρώματος

Η σπίθα ζει

Χείμαρρος ενόρασης...τέχνη

Θα έρθουν!

Γκράφιτι

Χωρίς ρυτίδες δρόμος

Στην κούνια

Νήμα

Τυρί μόνο τρύπα

Δύσκολα Σάββατα

maja

Ύπνος

Η ιπτάμενη

Συννεφοπολυθρόνα

Λήθη γονιών παιδεύει

Γαλήνη



Λύσου  
ΜΠΟΡΩ  
Βάσανο  
ΨΧ  
Σκοτάδι... Φώς  
Άπειρη ψυχή  
Σκαλιστήρι  
Σκαπάνη  
Πνοή ανέμου  
Ανάσα η τέχνη στη γεωμετρία  
Ρούφα το δάκρυ και χαμογέλασε...  
Ύλη  
Βιωμένα όνειρα  
Φόρα μαγιά και σέρφαρε  
Ποιος τις ρίζες ; Ποιος τους καρπούς ;  
Και νόμιζαν...  
Σέβας  
Πόσο να αντέξεις;  
Αχ!  
Μόνο έτσι Αξίζει  
Κάθε γέννα κι Άστρο  
Χάπι Φιλοσοφίας  
Τα γρήγορα άστρα  
Η Γέννηση του Όμορφου  
Αποδοχή απολεσθέντων

~

"Ο Ήλιος του Ηλία" (πεζάκι)

*«Μέσα από τ'αγκάθια μας τα ρόδα μας ν'ανθίσουν  
Η γέννηση του Όμορφου μες απ'την τραγωδία»*

## Συλλογή «τραγικά;»

*“Το «Είναι» σας τρομοκρατεί, το «Φαίνεσθαι»  
ξεγελάει... Το δίκιο είναι σχετικό, η ολότητα νικάει...”*

## Τραγική η τραγικότητα

*Έπλασες έναν άνθρωπο μέσα σου να πονάει  
Κάθε αλλότρια αίσθηση, δική του την νογάει  
Ματώνει, κλαίει, οδύρεται, στις είδησης τον πόνο  
Θύμα μετά καμώνεται, στου οίκτου μας τον θρόνο*

*Πάρε την ξένη είδηση, διύλισέ την τώρα  
Η ευφροΐα σου αρκεί, τέχνη κάνει την πόρα  
Σώσε την ρίζα αιώνια, στις τέχνης τα κιτάπια  
Αισθάνσου αυτοκράτορας, την διέλυσες, κομμάτια*

*Είναι το βλέπεις τραγική, η τραγικότητά σου*

~

## Περιεχόμενα

### Αν κοιτούσε;

Κλεφτές ματιές του έριχνε η ωραία στην ζαπλώστρα  
Θυμήθηκε, τον γνώρισε, έρωτας παιδικός της  
Η σημασία του καμιά, είχε θέματα τόσα  
Σηκώθηκε να δροσιστεί στη θάλασσα το κορμί του  
Όλοι τον θαυμάσαμε, γλυπτό η γράμμωσή του  
Μαλλί ψαρό ακτινοβολεί, λάμπει την κεφαλή του  
Πρόσωπο αλαβάστρινο, αδιάφορη η έκφρασή του  
Η αφάνειά του αδρανής, γεμάτη με απαιτήσεις  
Αυτού του κόσμου του λωλού, δεν έχει να πατήσεις  
Είναι βουνά οι ευθύνες του, και οι υποχρεώσεις  
Τον πνίγουν, τον βουλιάζουνε, οι άπειρες οι δόσεις  
Τρεις γέννες που στις τσέπες του βαραίνουνε κρυμμένες  
Η σύζυγος, ο δήμιος του και σκλάβα ενωμένη  
Της ηθικής του η σκιά, επίπληξη τον προσμένει  
Κάθε χαρά της λήθης του, θηλιές και δάνειά του  
Το χθες, το τώρα μαύρισε, την αυριανή Χαρά του  
Κολύμπησε στα βάθη της αόρατος να γίνει  
Κουράστηκε το σώμα του, αφέθηκε στη δίνη  
Τον κάλυψαν τα κύματα, βουή γλυκιά στα αυτιά του  
Φτερούγησε το μέσα του, υγρή η ανασαιμιά του  
Βυθίστηκε ασυνείδητα στην υπέρτατη χαρά του  
Με γελαστό το πρόσωπο, ξεβράστηκε η θωριά του  
Τρέξαν πολλοί για να τον δουν, μήπως και τον γνωρίσουν  
Μην ειν'το κτήμα της καρδιάς ή αίτιος ο νους τους  
Όλοι επιβεβαίωσαν, πως είναι ένας ξένος  
Και άρχισαν και γκρινιάζανε για το δικό τους σθένος  
Κρίνανε και συγκρίνανε, κάνοντας υποθέσεις  
Νόμιζαν βελτιώνανε τις δικές τους θέσεις  
Ήρθε κι εκείνη η όμορφη, θρήνησε η ψυχή της

*Στιγμές αιώνιες χάθηκαν, όνειρα στις ματιές της  
Δεν γύρισε ποτέ να δει, δεν έδωσε σημασία  
Κίνητρα θα είχε για ζωή, ελπίδα με ουσία  
Του έρωτα η δύναμη, νικάει την τραγωδία!  
ΈΡΩΤΑΣ θα ήταν σίγουρα, η υπέρτατη Χαρά του!*

~

### Περιεχόμενα

## Ηλίας

γέροντα εσύ με τ' όνομα, που φώτισε την πλάση  
γέροντα εσύ που αγάπησες, κόρη νια λατρεμένη  
μέσα της ακόμα ζεις, λάμψη στα βήματά της  
σ'είδαν μικρό που λάμωσες, κει στις μαύρες λάσπες  
δρόμος ήταν απώλειας, δρόμος πολλών δακρύων  
το τέλμα έγινε για σε δρόμος συνηθισμένος  
δεν ήξερες τότε γιατί, σιωπή παντού τριγύρω  
σε διώχνανε σε μίσησαν, σε λιώναν σαν σκουλήκι  
θύμωνες, οργιζόσουν, δάγκωνες και χτυπούσες  
έπινες, κάπνιζες, έβριζες, περίγελος στους γύρω  
φόβος και τρόμος ήσουν, στη σύζυγο στα παιδιά σου  
έσχιζες τα ρούχα σου, το στήθος σου χτυπούσες  
τραβούσες όλο το μαλλί, λογαριασμό ζητούσες  
ένα "γιατί" περίμενες, σε σε να τύχει τούτο  
για σύντροφο σου δώσανε, την όμορφη της πόλης  
τον έρωτα π' αγάπησες, τον βάλαν στη φορμόλη  
να φύγεις θέλουνε μικρός, από το σπίτι όλοι  
ως τα βαθιά γεράματα, χωνόσουν μες στη λάσπη  
κι ήρθε η αλήθεια η πικρή, σε σκέπασε ολόρθο  
μαντάτο έφερε άνθρωπος, από τη Μικρασία  
"είσαι παιδί άλλης μαμάς που έσβησε στο δρόμο  
η μητριά σε μίσησε σε είχε στην γωνία  
τα αδέρφια σου το γνώριζαν, πως είχες μάνα μια  
στόμα κλειστό κρατήσανε, σε είχαν σ' αγωνία"  
μοίρα μαύρη κακότροπη, μοίρα βασανισμένη  
μια ζωή μαράζωσες, σε είχαν μοίρα ξένη  
ποιος τάχα μας εκπαίδευσε στον πόνο στην απώλεια  
μαράζι που δεν άντεξες, χαιρέτησες τον πόνο  
η επιλογή σου ήταν χαρά, για σε, κι όλου του κόσμου

πήρες φόρα και βούτηξες την κεφαλή στη λάσπη  
χώρα και δάκρυ σ'έπνιξε, για σε ήταν συνήθεια  
δεν σκέφτηκες, δεν σκιάχτηκες, δεν ζήτησες βοήθεια  
όσους δεν σε αγάπησαν, σου δείχναν στραβό δρόμο  
σε σκότωναν σε λήστευαν σου κλέβαν το φαΐ σου  
ένας ποτέ δεν βρέθηκε το χέρι να σου δώσει  
δυο μάτια μόνο σε ζητούν και τα ζητάς ακόμα  
άφησες στην εγγόνα σου, Χαρά όλης της πλάσης  
την έμαθες να 'ναι γλεντζές, να πίνει, να γελάει  
να είναι πρώτη στο χορό, Ανθρώπους ν'Αγαπάει  
πίσω απ'τους άγριους θυμούς, τους λόγους να ζητάει  
πριν φύγουν νιάτα άξια, το χέρι να κρατάει  
σε σένα Ήλιε μου λαμπρέ, στεγνώνει κάθε δάκρυ...

~

## Περιεχόμενα



## Το δίκιο της Μήδειας;

Το μέλλον της το μαύρισαν καμώματα συζύγου  
 Την έπνιξε η ηθική η ανήθικη των γύρω  
 Η αδικία την κάκιωσε της έσβησε νέα μέρα  
 Την ντρόπιασε την ξέχασε, να ζει σε αγάπης ξέρα  
 Άφησε την Αγάπη τους για πλούσια θυγατέρα  
 Στην κεφαλή της έμεινε εκδίκησης φοβέρα  
 Η σοφία της όλη, μια σιωπηλή βεγγέρα  
 Κάθε του φίλου συμβουλή φεύγει με τον αγέρα

~~~~~  
 Νύφη από σόι βασιλικό, το προσκυνούσαν όλοι
 Παντρεύεται το σύζυγο, την διώχνουν κι απ' την πόλη
 Με δυο παιδιά νέα αρχή και με κακό κεφάλι
 Το άδικο θε να λυθεί, η προσβολή μεγάλη
 Η ίδια έζησε θαρρεί σε ένα μύθο ξένο
 Ξένη σε μαύρη ξενιτιά, στου έρωτα τον τόπο
 Άφησε την πατρίδα της, το λάθος της το πρώτο
 Μα ο σύζυγος δεν άφησε τίποτα το δικό του

~~~~~  
 Δεν έχουν μέλλον τα παιδιά, δεν έχουν ίσιο δρόμο  
 Οι δρόμοι τους μπερδεύτηκαν, λαβύρινθος με βράχια  
 Είναι αναίδεια τρανή να τους κοιτάς στα μάτια  
 Εκείνους που τους έβλαψες να δείχνεις μονοπάτια  
 Στον Άδη είναι καλύτερα να ζουν απ' τα παλάτια  
 Η ίδια με τις ενοχές(?) θα φύγει σε άλλη πόλη  
 Μα πριν του Ιάσονα την βολή, θα την μαυρίσει όλη

~~~~~  
 Τα στέμματα που τον τύφλωσαν τα έρανε δηλητήριο
 Δώρο στη νύφη τα 'κανε, την πέθανε με μαρτύριο
 Και τα παιδιά του τα 'στειλε στου θάνατου το δρόμο

Τον έκρινε προτιμότερο απ'το στίγμα του χρόνου

~~~~~

*Τους σοφούς περσότερο χτυπήματα τους βρίσκουν...  
Λιώνει στα δάκρυα η καρδιά της λύτρωσης τη μέρα...*

~

## **Περιεχόμενα**

## Ελένη

*Το "Είναι" σας τρομοκρατεί, το "Φαίνεσθαι" ξεγελάει  
Το δίκιο είναι σχετικό, η ολότητα νικάει*

*Για κάποια "Ελένη" Όμορφη; Στην Τροία αίμα κυλάει  
Το φαίνεσθαι υπερτερεί, ο ίππος σαν νικάει*

*Ήταν η "Ελένη" εκεί; Ο Ευριπίδης ρωτάει  
Το φαίνεσθαι υπερτερεί ο Μενέλαος νικάει*

*Ο Πάρης για ένα είδωλο για χρόνια πολεμάει  
Ο Εγωιστής Αιγύπτιος τα ρούχα του μασάει*

*Μια συμφωνία λεκτική θα έλυνε το θέμα  
Χωρίς να πέσει μια σταλιά, το ανθρώπινο το αίμα*

*Η "Ελένη" παντού ειλικρινής, λάμπει το πρόσωπό της  
Πάει εκεί που Αγαπά, καρδιά ο οδηγός της*

~

## Περιεχόμενα

## Θυσία στο βωμό του Έρωτα

*Το 'δαν δεν αντιστάθηκε, θυσία στο βωμό  
θεού Έρωτα που βασάνιζε, στη λήθη το γονιό*

*Έκπληξη τους περίμενε, δεν είδαν να πονά  
το αίμα της σαν έτρεξε, λαφίνα να γεννά  
απέμειναν τα ρόδα της χωρίς κανένα αγκάθι*

*Ανοίξανε οι ουρανοί, στις γνώσης της το διάβα  
για όλων το κοινό καλό, να ζωντανεύει θάμα*

*Μείναν γονείς τα λάφυρα, μόνοι να τα χαϊδεύουν  
μιας μάχης που την κέρδισαν;*

*Το αύριο τί θα φέρει; Σε άλλη διάσταση  
να κρατούν την ζωή απ'το χέρι...*

~

## Περιεχόμενα

## Συλλογή «περιμένοντας...»

*“Θα με κλάψει, θα πλαντάζει  
Μα εκεί θα είμαι, εγώ...  
Χωρίς τον έσω εαυτό...  
Μισή δουλειά δεν κάνω εγώ  
Γειά σου ιτιά σε χαιρετώ  
Περιμένω τον...Γκοντό(;)”*

## Να αυτοσκοτωθώ(;)

*Έχω όλα τα εργαλεία  
Λέω να αυτοσκοτωθώ  
Το κορδόνι, για αγχόνη  
Μία πέτρα για σκαμπό  
Μια ιτιά με περιμένει  
Σκουλαρίκι φωτεινό  
Θα με κλάψει, θα πλαντάζει  
Μα εκεί θα είμαι, εγώ...  
Χωρίς τον έσω εαυτό...  
Μισή δουλειά δεν κάνω εγώ  
Γειά σου ιτιά σε χαιρετώ  
Περιμένω τον...Γκοντό(;)*



## Περιεχόμενα

## Παραμένω, περιμένω

*Άσκοπα να είμαι εδώ;  
Στο μηδέν κι αν όλα τείνουν  
Το μηδέν δεν είμαι εγώ  
Είμαι εγώ και ο εαυτός μου  
Μια φιλία που διαρκεί  
Το Όλον είμαστε παρέα  
Άχρονη άχωρη η ζωή  
Δράση, διάδραση και πάμε  
Όλη η φύση ένα ποτό  
Άσκοπα να είμαι εδώ;*



## Περιεχόμενα

## Βοήθειααααα...

Κάποιος ζήτησε βοήθεια  
Ένας άνθρωπος ειν' εκεί(;)   
Ρίσκο είναι θα το πάρει;  
Λείπει πλέον η ορμή  
Σκέφτεται να ωφεληθεί  
Ποιό αντάλλαγμα του δίνει;  
Μέση έχει θα κοπεί  
Θα πονέσει, θα βογκήξει  
Λέει να πάει να κρυφτεί  
Έπειτα το μετανιώνει  
Τον σηκώνει απ' τη Γη  
Πέφτει και αυτός κάτω  
Μόνος του θα σηκωθεί;  
Όλοι τώρα τον ξεχάσαν  
Μα έχει δυνατή ψυχή...



## Περιεχόμενα



## Σκηνικό

Μια πέτρα κι ένα δέντρο  
Τί θεσπέσιο σκηνικό  
Δυο άνθρωποι επί δύο  
Κάθε μέρα είναι εδώ  
Για την νύχτα...ποιος να ξέρει;  
Πέπλο έπεφτε πυκνό.  
Βάζουν, βγάζουν τις αρβύλες  
Στα καπέλα το κενό  
Πόσα χρόνια να περάσαν;  
Δέντρου φύλλα δεν μετρώ  
Συναντιούνται μα δεν ξέρουν  
Έχουνε συναντηθεί;  
Ένα αγόρι όμως ξέρει  
Μέσα τους ήταν παιδί  
Κάθε μέρα να 'ναι εκεί  
Δέντρο κρατά την πέτρα  
Μέρα νύχτα στη ζωή



## Περιεχόμενα

## ΣΚΟΤΑΔΙ...ΠΟΤΕ;

*Μια μέρα γεννήθηκα  
Μια μέρα πόνεσα  
Μια μέρα αρρώστησα  
Μια μέρα έκλαψα  
Μια μέρα ζωγράφισα  
Μια μέρα έπαιξα  
Μια μέρα χόρεψα  
Μια μέρα σκέφτηκα  
Μια μέρα διάβασα  
Μια μέρα γέλασα  
Μια μέρα έγραψα  
Μια μέρα θυμήθηκα  
Μια μέρα πεθύμησα  
Μια μέρα ταξίδεψα  
Μια μέρα συνάντησα  
Μια μέρα πέταξα  
Μια μέρα τυφλώθηκα  
Μια μέρα κουφάθηκα  
Μια μέρα κέρδισα  
Μια μέρα πέθανα  
Μια μέρα κάηκα  
Μια μέρα σκορπίστηκα  
Μια μέρα αναγεννήθηκα...  
Κάθε μέρα τραγουδώ  
Σε τσιμπάω σ'ενοχλώ  
Ώρα για χάπι εαυτού*



## Περιεχόμενα



## Περιμένεις ακόμα;

*Το ρεπερτόριο της μέρας  
είχε αδράνεια πολύ  
Το φίμωτρό μας οι συνήθειες  
σ' ηχώ κραυγές που αντιλαλεί*

*Στην αναπόληση της νύχτας  
κραυγές θυμίζουν την ζωή  
Ζωγραφική μας ο χορός μας  
μ' ιδέες π'έρχονται βροχή*

*Άσ' την ομπρέλα και βοήθα  
τίγρη ο Θεός και αιμορραγεί  
Στην λάσπη αν μείνεις θα πνιγείς  
παράπονα γι' άλλη ζωή*

*"Στα συνεπή τα ραντεβού μου  
Γκοντό δεν ήσουνα εκεί(;)"*



## Περιεχόμενα

## **Να περιμένεις αρκεί;**

*Ο άνθρωπος ον ημιτελής  
με νου σε φθίνουσα πορεία  
ειν τέλειος στις αθλοπαιδιές.  
Στη φύση ποιά δίνει σημασία;  
Χόρεψε φίλε, η σκέψη για να 'ρθει  
Τί περιμένεις αλλιώς με αγωνία;*



## **Περιεχόμενα**

## Μονο Πάτι

*Στο μονοπάτι για το ύψωμα βαδίζω  
Είναι απότομο, μου κόβει την πνοή  
Κοιτώ μπροστά, το φως να δυναμώνει  
Κοιτάω πίσω, των βημάτων την ροή*

*Πλάι μου είσαι, αλλά γύρω μου σιωπή  
Των πουλιών τις μελωδίες μεταφράζω  
Του ανέμου με δροσίζει η βοή*

*Είναι στενό σου λέω το μονοπάτι  
Μόνο ένας στο καθένα προχωρεί  
Κάποτε είπες πως το χέρι μου κρατούσες  
Κι εγώ μ'αφέλεια το πίστεψα η χαζή*

*Είσαι παντού και πουθενά, κοιτώ τριγύρω  
Το ραντεβού στην κορυφή να μην χαθεί  
Της μοναξιάς το μονοπάτι π'οδηγεί*

*Γυμνή θα είμαι, τα ρούχα έχουν παρταλιάσει  
Στην αγκαλιά κρατάω μια καρδιά χρυσή*



## Περιεχόμενα

## Συλλογή «thilikia»

*“Σε καλντερίμι με τακούνια...”*

## Σε καλντερίμι με τακούνια

Αυτή τη νύχτα το χαρτί μένει ώρες λευκό  
Δύσβατο καλντερίμι που διασχίζω με τακούνια  
Ποιος αρσενικός μπορεί να κατανοήσει;  
Όλα αυτά που στριμώχνονται στο νου καιρό  
Και είναι κόντρα στην ανθρώπινη φύση  
Και αδιαμαρτύρητα δέχονται τα θηλυκά στους αιώνες  
Μόνο και μόνο επειδή είναι εντός των ορίων  
Που τους βρήκαν καθώς γεννήθηκαν  
Η τέχνη πλάθει την ζωή και όχι η ζωή την τέχνη  
Έλεγε ο Όσκαρ Γουάϊλντ στους στοχασμούς του  
Άραγε πόσο μεμπτό ήταν ένας άντρας να ζήσει Οδύσσεια  
Πριν γραφτεί...  
Πόσο όμηρος και τίνος όμηρος ήταν ο Όμηρος  
Για να γράψει ό,τι έγραψε...  
Ευτυχώς ή δυστυχώς η τέχνη δεν μας λέει ποτέ όλη την  
αλήθεια  
Δίνει στοιχεία ιστορίας και όχι την ιστορία όλη!

~

## Περιεχόμενα



## Αρχαία Κόρη Αιώνια

Δεν θα 'μαι εγώ το κούτσουρο, που την φωτιά αναμένει  
 Δεν προσκυνώ τους δήμιους μας, στον τύραννο δεμένη  
 Σκλάβα σε νυφοπάζαρο, που την Χαρά προσμένει  
 Αυτόματα αναφλέγομαι, καίω δήμιους και σκλάβους  
 Όρια νόμους δημιουργώ, του μέλλοντος ο κουρσάρος  
 Πάρτε λίγη απ'τη σπίθα μου, να δώσετε αξία  
 Στη ζωή μισή που βιώνετε, στου μύθου σας την τελεία  
 Σας έλιωσε η παρακμή, του νου την κάθε σκέψη  
 Κίνητρο στην αδράνεια, δεν δίνει καμιά λέξη  
 Αρχαία Κόρη θηλυκή, άγαλμα που μιλάει  
 Ψηλάφισε στο πρόσωπο, τον πόθο της που σκιρτάει  
 Θαύμασε την δύναμη, τον Ουρανό κρατάει  
 Ψηλάφισε το σώμα της, κίνηση που ορίζει  
 Του έρωτα τα μυστικά, πηγή Ζωής που Αρχίζει  
 Αρχίζει επανάσταση, εξέγερση μεγάλη  
 Αρχαία ημών ιδανικά, λατρεία μας μεγάλη  
 Φουντώστε εσείς αρσενικά, αξίζει πια να ζείτε  
 Για έρωτα που δεν ζήσατε, εμπρός ξεσηκωθείτε  
 Στις αποχρώσεις όλες του γκρι, τα θηλυκά θα βρείτε  
 Μόνα να χτίζουν όνειρα, εμπρός να τα γευτείτε  
 Μύθοι κρατήσαν ζωντανή, την αδρανή ουσία  
 Την πλάσανε στα μέτρα μας, μην πάθουμε ανία  
 Βάλανε τα χρώματα της Γης τα πιο ωραία  
 Τα όμορφα τα σώματα, άπιαστα και μοιραία  
 Μας δώσανε την δύναμη, στην κάθε αδυναμία  
 Υπέροχα ολοκλήρωσαν, στο κόμμα μας την τελεία  
 Ευχαριστούμε συγγραφείς, ευγνώμον στην φαντασία  
 Πνίξατε με την πένα σας παγκόσμια την ανία  
 Γίνε ο ίδιος συγγραφέας, δημιουργός μεγάλος  
 Χτίσε Ζωή αξιοπρεπή, γίνε καρδιάς κουρσάρος

*Ζωή για μυθιστόρημα, αγέρωχη στο χάρο.*

~

## Περιεχόμενα

## Η λευκή πεταλούδα

Σε ποδήλατο ανεβαίνει, με τις ρόδες του πηγαίνει  
Ένα βούισμα ακούει, "ο δρόμος θα 'ναι -όχι άλλο-"

Τον ίσκιο πατάει απ'τα καλαμπόκια, η καρδιά πονάει  
Για τον νεκρό αγαπημένο...Πώς τον λέγανε; Νικόλα;\*  
Βουητό να βασανίζει, φόβος στην καρδιά αναβλύζει  
Την πορεία συνεχίζει "ο δρόμος θα 'ναι -όχι άλλο-"

Οφείλει να το λύσει, θάρρος παίρνει και φρενάρει  
Λάμπει ο ήλιος, σιωπή γύρω "Φύσης θα 'ναι -όχι άλλο-"

Το πηδάλι συνεχίζει, φόβος, τρόμος την ορίζει  
Ένα όνομα ψιθυρίζει, ηχώ "Νικόλα" αντιγυρίζει -όχι  
άλλο-

Φόβος την ψυχή φλογίζει, το σύμπαν όλο της βουίζει  
Δειλά μονάχα συμπεραίνει "αέρας θα 'ναι-όχι άλλο-"

Το φανάρι πώς ανοίγει, πεταλούδα φτερουγίζει  
Τολμηρή και θαρραλέα, του παρελθόντος της πανωραία  
Πεταρίζει τα φτερά της, καμαρώνει τα λευκά της  
Στο τιμόνι σταματάει, άραξε κει και -όχι άλλο-

Λευκή λάμψη, ομορφιά...άλλος δεν είδε ξανά!  
Πώς σε λένε πεταλούδα; "Πάντα εδώ " της απαντά

" Δεν κουνιέσαι μα θα φύγεις, όπως όλοι μου οι φίλοι  
Πήραν κι όλες τις ελπίδες, πίσω δεν τους είδα πια"  
"Πάντα εδώ" είπε περήφανη η πεταλούδα

~~~~~  
 Τάραξε ως και την θλίψη, η τόση της η σιγουριά
 Πηγή θα έχει την γνώση, κάποιου σοφού βασιλιά
 Ποιον έδινε Χαρά, αυτή η τόση ομορφιά;
 Γιατί τον εγκατέλειψε άραγε, πετώντας μακριά;
 "Πάντα εδώ" αποκρίθηκε, μιλώντας τρυφερά
 ~~~~~

~~~~~  
 Βυθίστηκε στη σέλα της, χαζεύοντας την φύση
 Σε χάη βαθιά τύλιξε, την δύστροπη ψυχή της
 Εκείνος ω! Ποδήλατο ξανά, δεν θα χαρεί μαζί της
 Στα καλαμπόκια φιλί ξανά, δεν θα 'δει το κορμί της
 "Πάντα εδώ" απάντησε, ξεχνώντας το νάζι
 ~~~~~

~~~~~  
 Ποιος σ'έστειλε εδώ, στου φόβου το πηδάλι;
 Άγγελος ή δαίμονας, θέλει να με γλυκάνει;
 "Πάντα εδώ", χαμογέλασε πάλι η πεταλούδα
 ~~~~~

~~~~~  
 "Άλλη τρεμάμενη αγκαλιά, μοναδική και σπάνια
 Σαν του Νικόλα θα την βρω; Να ψάξω στα ουράνια;"
 "Πάντα εδώ" πετάρισε, κουνώντας τις κεραίες
 ~~~~~

~~~~~  
 "Φύγε πεταλουδίτσα μου, άσε με μες στην θλίψη
 Βγάλε τις κεραίες σου, απ' του νου μου την σήψη
 Πάντα εδώ" αποκρίθηκε γλυκά η πεταλούδα
 ~~~~~

~~~~~  
 Μαρμάρωσαν ακλόνητα στο τιμόνι τα φτερά της
 Τα μάτια της γαλήνεψαν, τα χείλη της γελάσαν
 Διπλό κέρασ φώτισε, μισοφέγγαρο στην καρδιά της
 Ψηλά η ψυχή της στήθηκε, εκεί στα καλαμπόκια
 Πάντα-πάντα εδώ χωρίς να ματαξαναπέσει.
 ~

Περιεχόμενα

Θηλασμός

*Δροσοσταλίδες λευκό μέλι στάζει το σώμα
Ολόκληρο μια ηδονή αφοσίωσης
Σε δυο μάτια, που εσωτερικά σε είδαν
Σε ένα σώμα, καιρό ταυτισμένο με σένα
Ρουφά το μέλι ανατριχιάζοντάς σε ολόκληρη
Μετάγγιση ιδεών, σκέψεων, ονείρων, πολιτισμού
Ερωτική ανατριχίλα διαρκείας
Γόρδιος άλυτος δεσμός
Ασφαλής πρόγνωση ισάξιας και ανώτερης ενηλικίωσης
Μηδενίζοντας την αιδώ της γύμνιας
Μηδενίζοντας την αξία γνώμης των άλλων εξωτερικών
καθρεφτών
Όσο όμορφο κι αν ήταν το σώμα πρότερα
Τόσο περήφανο δεν ξαναϋπήρξε
Αίσθημα απόλυτου Παράδεισου
Πριν το δάγκωμα του μήλου...*

~

Περιεχόμενα

Άλλη ερώτηση;

*Είναι ο τρόπος σύλληψης;
Είναι η στιγμή αντίληψης;
Είναι οι συμμετέχοντες;
Του ρόλου τους οι κατέχοντες;
Είναι το περιβάλλον;
Που είχαμε για κουμπάρο;
Γεννήθηκε ιδέα;
Περήφανη...μοιραία;
Είναι μια Ομορφιά.
Απολλώνια ζημιά.
Ερώτηση καμιά!*

~

Περιεχόμενα

Η γέννα

*Στο ακάθαρτο σεντόνι του κόσμου
Γεννιέται κάθε νέα αρχή
Με πατέρα θεό που δεν φθείρει
Τη νέα μαμά που πονεί*

~~~~~

*Με την Άνοιξη μοιάζει το βρέφος  
Καθαρίζει με φως το λεκέ  
Αγαπάει πολύ κι Αγαπιέται  
Τις οδύνες κάνει γέλιου κραυγές*

~

## Περιεχόμενα

## Χωρίς Στέρεο Πολιτισμό

*Νόμοι και κανόνες  
Συγκρατούν τους απολίτιστους  
Υποταγμένους πληθυσμούς  
Κατακτημένων κρατών  
Χωρίς να έχουν γνώμη  
Σε σιωπηρή καρτερία  
Χωρίς στέρεο πολιτισμό  
Χωρίς την δυναμική μεταδοτικότητα των γυναικών  
Κινδυνεύοντας στη στιγμή  
Να βουλιάζουν στην απάθεια ή  
Στην βαρβαρότητα...*

~

## Περιεχόμενα



## Πονάς, πονάς καλέ τί πονάς;

Όλα των γυναικών τα βάσανα  
στο σώμα σου έχεις βάλει

Στο παρελθόν βιάστηκαν  
χίλιες και μια γυναίκες

Δούλες, κυρές κι αν γίνανε  
γέννησαν, χάσαν τέκνα

Ένα και κάτι τράνταζε  
και το δικό σου σώμα

Μα εσύ έμαθες να πονάς  
χίλιους πόνους ακόμα

Στα έμμηνα... "Αχ! Ξέμεινα,  
δεν έχω άλλες δυνάμεις..."

Αδύναμη, με δύναμη  
να λιώσει πέντε ακόμη

Το θύμα τώρα έγινε  
θύτης κι όλο ουρλιάζει

Του παρελθόντος κρίματα  
Τώρα θάβω στο χώμα

Στης Ύπαρξης την υπόσταση  
δυο φύλα είναι Ένα

~

## Περιεχόμενα

## Θεωρία των πάντων

*Έχεις προσόν είσαι θηλυκό  
Μπες σε κάθε τι ιερό  
Λένε ανόσιο το ευεργετικό  
Μια θεωρία αναζητούν  
Μα είναι μόνοι άντρες  
Χωρίς αρμονία θηλυκού  
Τα πάντα η γυναίκα ισορροπεί  
Την ύλη, την δύναμη, τον χώρο, τον χρόνο  
Με έναν άντρα να αγκαλιάζει τον ώμο  
Τα δένει όλα τα εξισώνει  
Πυρήνας θέρμης το σύμπαν ενώνει  
Θεωρία των πάντων, τον Πυθαγόρα θαμπώνει*

~

## Περιεχόμενα

## Αρμονία

*Ο πόθος μας για αρμονία  
Γέννησε την αστρονομία  
Της μουσικής την πανδαισία  
Και της ψυχής την ευφορία*

*Μια εξίσωση αρμονική  
Άκρως μαθηματική  
Ψάχνει αιώνες η επιστήμη  
Την συνοχή των πάντων δίνει*

*Τα πάντα έχουν μια ροή  
Επιταχυνόμενη ελικοειδή  
Δεν είναι ευθείες του Ευκλείδη  
Μυστικό κρύβει η καμπύλη*

*Γεωμετρία αρμονική  
Λέει του Πυθαγόρα η φωνή  
Της Υπατίας ο αστρολάβος  
Ρότα δίνει μα και θάρρος*

*Λείπει το αιώνιο θηλυκό  
Στης αρμονίας τον ζυγό  
Να ισορροπεί όλα τα μεγέθη  
Με πάθος το αρσενικό όταν τρέχει*

~

## Περιεχόμενα

### Φεγγάρι σε τροχιά

Είσαι ένας παράνομος  
Εμπρηστής καρδιάς  
Δεν θα 'σαι ποτέ τέλειος  
Θα 'σαι λίγο βάτραχος  
Και πρίγκιπας ο έρωτας

Είμαι δική σου συνεργός  
Βομβιστής καρδιάς  
Δεν θα είμαι ποτέ υπήκοος  
Θα 'μαι λίγο δραπέτης  
Και φεγγάρι ο έρωτας

Γιατί να σώσουμε τον κόσμο  
Αν φύγει απ' την τροχιά το φεγγάρι;

Φτάνει μόνο ένα κάτι  
Μια μικρή αφορμή  
Σε τροχιά το φεγγάρι να μείνει  
Μια Αγάπη ελεύθερα  
Άπειρο φως τζάμπα να δίνει

~

### Περιεχόμενα

### Δόντι έπεσε αναίμακτα

(τέλος πολύχρονης πνευματικής φιλίας)

*Κολακεύτηκε η σάρκα  
Προσβλήθηκε το πνεύμα  
Τόσο που αηδίασε  
Χωρίς καμιά πληγή  
Φεύγει μακριά  
Δεν χρειάστηκε να χυθεί  
Κανένα σπάνιο πολύτιμο δάκρυ  
Ούτε ένα ρουμπίνι δεν χάθηκε  
Να διαθλάσει την αθλιότητα  
Ως συνήθως  
Κανένας εχθρός μέσα  
Το εκκρεμές της Καρδιάς Σου  
Χορεύει με ρυθμό  
Στο στήθος μου  
Έτσι απλά  
Γαλήνια*

~

### Περιεχόμενα

## Σε συμπονώ και σ' αποφεύγω

*Για όποιον δεν δείχνει αγάπη  
δεν υπάρχω καιρό πια*

*Ούτε με μάτια, ούτε με λέξεις  
ούτε με σώματα θερμά!*

*Απ' την αρχή είχα καταλάβει  
τα όνειρά σου τα τρελά*

*Ζεις πίσω από το γράμμα νόμου  
εγκληματείς κατά καρδιάς*

*Θύμα είσαι της θρησκείας  
θύμα και της πολιτικής*

*Σε συμπονώ και σ' αποφεύγω  
θύμα δεν γίνομαι οργής*

*Είμαι κονσέρβας ανοιχτήρι  
στο σούπερ μάρκετ της ζωής*

*Πίσω από πνεύμα καταρράκτη  
κρύβω φωλιά εκρηκτική*

~

## Περιεχόμενα

## Λαβή ψυχής

*Κοίτα με! Δεν σε φοβάμαι  
Μέσα στα μάτια σε κοιτώ  
Γαλήνια και ας φωνάζεις  
Γελοιοποιείσαι στο κοινό*

*Δέρνεις παιδιά; Δείρε γυναίκα  
Μπαίνω μπροστά κι αδιαφορώ  
Αν η αιτία είναι ουσίες  
η κούραση ή το αλκοόλ*

*Του κόσμου οι γιοί  
Είναι παιδιά μου  
Δικαιολογίες δεν νοώ*

*Δέρνεις παιδιά; Δείρε γυναίκα  
Δοκίμασέ με και θα δεις  
Να ξέρεις αύριο δεν θα υπάρξεις  
Λαβή πολέμου της ψυχής*

~

## Περιεχόμενα

## Θα κονταροχτυπηθώ

*Ήμουν και Είμαι ο εαυτός μου  
Να με αλλάξεις δεν μπορείς  
Κι άλλοι...όσοι προσπαθήσαν  
Πάτησαν σε βαλτώδη κενή γη*

*Ήμουν και Είμαι ο εαυτός μου  
Ξεγυμνωμένος απ'το Εγώ  
Λουλούδι ολάνθιστο παραμένω  
Μέλι να στάζει ευωδιαστό*

*Ήμουν και Είμαι ο εαυτός μου  
Στα όνειρά σου αν περπατώ  
Σε φαντασίες αλκοολούχες  
Ευθύνη σου...δεν φταίω εγώ*

*Ήμουν και Είμαι ο εαυτός μου  
Τίποτα δεν διεκδικώ  
Αν Ήσουν...Είσαι ένα κομμάτι  
Για σε θα κονταροχτυπηθώ*

*Όσο σκηνοθετώ ταινία  
Και στη ζωή πρωταγωνιστώ*

~

## Περιεχόμενα



## Εκεί που λαχταρώ

*Μια σταγόνα απόρριψης και δυο αδιαφορίας  
Μικρού σου ενδιαφέροντος, αρχίζει υποκρισία*

*Πίστεψες πως έχανες μια δεδομένη αγάπη  
Το μέλλον σου ταραχτηκε, ο δούλος σου εχάθει*

*Όσο λίγο νοιαζόσουν, τόσο νοιάζεσαι πάλι  
Άρχισες να ενδιαφέρεσαι μα ήταν όλο απάτη*

*Σήκωσα το κεφάλι μου και είδα πως με παίζεις  
Τα χρόνια που περάσανε πίσω δεν θα τα φέρεις*

*Η Αγάπη μου δεν χάθηκε, έχω και άλλη τόση  
Να δώσω εκεί που λαχταρώ...Εσένα σ'έχω σώσει*

*Όσους χωράει η καρδιά, έχουν τον πρώτο ρόλο  
Τον δεύτερο έχει το μυαλό που αιτία γυρεύει όλο*

~

## Περιεχόμενα

## Μάνας Χαρά

*Αφού κατέκτησαν  
το υπέρτατο θηλυκό  
την ασύγκριτα περήφανη, αγέρωχη  
μοναδική μάνα  
μπορούσαν να κατακτήσουν  
όποιο θηλυκό επιθυμούσαν  
χωρίς καμιά βιασύνη  
Τα Αγόρια της  
...μύρια πνεύματα καρτερούν  
...άγκυρες Χαράς, την κρατάν ζωντανή  
Λιμάνι να ζαρώσουν ασφαλή στο μπουρίνι*

~

## Περιεχόμενα

### στις μύτες...

*Σηκώθηκε ο Όλυμπος στις μύτες  
Να δει από που ερχόταν  
ο ήχος των τακουριών της  
η ευωδιά των λουλουδιών της...*

~

### Περιεχόμενα

## Είμαι εδώ...ωσότου να βλέπεις

*Είμαι εδώ  
Για να δίνω ότι έχω  
Να προσπαθώ για όσα δεν έχω*

*Είμαι εδώ  
Να αγκαλιάζω την θλίψη  
Με χαμόγελα να εγκαταλείψει*

*Είμαι εδώ  
Να κρατάω το χέρι  
Του ουρανού να δείχνω τα μέρη*

*Είμαι εδώ  
Να φωτίζω τα βάθη  
Μια αχτίδα αρκεί, μέρα να 'ρθει*

*Είμαι εδώ  
Αν και όλα δεν τα αντέχω  
Μα παλεύω... βαδίζοντας να προσέχω*

*Είμαι εδώ  
Στα λευκά φορεμένη  
Αν τυφλώνεσαι... τρίψ' τα μάτια ωσότου να βλέπεις  
Θνητού το θάνατο να παραβλέπεις*

~

## Περιεχόμενα

## Λιποθυμιά

*Μια σκέψη είναι τρομερή, πάντα μου φέρνει ζάλη  
Ρουφάει το αίμα απ' το μυαλό, στραγγίζει το κεφάλι  
Χάνω απ' τα πόδια μου τη γη, θανάτου είναι σημάδι*

*Άνθρωποι με χειιάζονται, φλόγα να τους ζεστάνει  
Νέα πνοή στα όνειρα, δίνω ν' αντέχω ...αγκάλη*

*Μια σκέψη μόνο υπέροχη, φέρνω στου νου τη ζάλη  
Γεμίζει αίμα το μυαλό, φουντώνει το κεφάλι  
Πατώ γερά πάνω στη Γη, Ζωής φτερά και πάλι*

*Άνθρωποι με χειιάζονται, φλόγα να τους ζεστάνει  
Νέα πνοή στα όνειρα, δίνω ν' αντέχω ...αγκάλη*

*Λιποθυμιά σε νίκησα, μόνη από φόβο σ' έφερα  
μόνη σε διώχνω πάλι*

~

## Περιεχόμενα

## Μοναδικότητα

Την ζωή μου συγκεντρώνω  
Στο σώμα το πνευματικό  
Το γήινο εγκαταλείπω  
Σαν να 'ναι κέλυφος ξερό

Ποιος είσαι εσύ που όλο κρίνεις  
Ρηχά και επιφανειακά  
Όταν σκληρός πας για να γίνεις  
Σκέψου με νου και με καρδιά

Με ένα σοκ εγκυμοσύνης  
Το σώμα θα σ' εγκατέλειπε  
Του τζίτζικα το κέλυφος  
Σκληρό ξερό θα έμενε

Πολλές καλύτερες υπάρχουν  
Πολλές χειρότερες θαρρώ  
Ψάξε να βρεις, δεν ξαναυπάρχει  
Το καλούπι είναι μοναδικό

~

## Περιεχόμενα

## Μια ζεστή αγκαλιά

*Δεν χάνω χρόνο  
Μετρά κι η στιγμή  
Κάθε στιγμή κι επιλογή  
Τον Κόσμο να ομορφαίνω  
Μόνο γιατί τον Αγαπώ*

*Μέσα του να ζεσταθώ  
Στοργής φωλιά θερμαίνω  
Λουλούδια που πατήθηκαν  
Πολύ μοσχοβολάνε*

*Εισπνέω κι αναγεννήθηκα  
Να εκπνέω δεν φοβάμαι  
Όσο αναπνέω τόσο Ζω  
Σε αγκαλιά κοιμάμαι*

~

## Περιεχόμενα

## Μυρίζει λουλούδια

*Λόγια ζαλισμένα  
Λόγια αυθεντικά  
Στις ψυχής τα ανώγια  
Γέλια κι όνειρα*

*Χαράς μελωδία  
Σφυρίζει η Καρδιά  
Καίνε τα χείλη  
Το σώμα πετά*

*Πριν έρθει η Άνοιξη  
Στον ήλιο ανθίζει  
Βαθιά πάρε ανάσα  
Θεική μωρωδιά*

*Δεν ξέρω αν έχει αλήθεια  
κάπου για να κρυφτεί*

~

## Περιεχόμενα



## οσφρητικός εγκέφαλος = ταξίδι στη χρονομήμη

*Αν ποτέ βρεθώ σε κώμα  
Μή μου παίζεις μουσική  
Λαϊκά, κι ας μου αρέσουν  
Δεν θα έχω ακοή*

*Βρές αρώματα μοιραία  
Τα πιο ωραία γιασεμιά  
Την κολώνια που φοράω  
Της βροχής την μυρωδιά*

*Αν και πάλι δεν γυρίζω  
Λύπος βρες μου λιονταριού  
Άλοιψέ με να μυρίσω  
Θάρρος να βρω παλικαριού*

~

### Περιεχόμενα

## Το πλεκτό

*Τέλειωσε η Ελισάβετ το πλεκτό που ύφαινε  
Από παιδί σαν αράχνη εργατική  
Το χίλια εννιακόσια ενενήντα οχτώ  
Εν το μεταξύ ήρθε πόλεμος, προσφυγιά  
Κι άλλος πόλεμος και ξανά ασταμάτητα  
Παντρεύτηκε, έκανε δέκα παιδιά  
Που έκαναν εμάς, που κάναμε παιδιά  
Ως τα τώρα δεν τελειώσαμε πλεκτό  
Ούτε ένα δημιούργημα...*

~

## Περιεχόμενα

## Γαλήνη

Σκοτάδι...

Θήλασε φεγγάρι μου το φως της  
Τούτη την ώρα που ο νους σου  
Θεία κυλάει στην πένα

~~~~~

Κι ο ποιητής πιο μόνος
Δάκρυ ποτίζει την καρδιά του
Φίλους υμνώντας που έχασε
Έργα δημιουργώντας σωτήρια

~~~~~

Μα περισσότερο τώρα τους αγγίζει  
Μέσα του αιώνια κλεισμένους  
Έξαρση ηδονής λυτρωτικής

...ορέγεται τον ήλιο της

~

## Περιεχόμενα

## Διώνυσος+Δήμητρα=Ελλάδα περήφανη αιώνια

Στην άκρη αφήνω το πλεκτό , μα θα το ξαναπιάσω  
 Γιατί είν' η ζήση μας μικρή, χαρά γιατί να χάσω;  
 Όποιος μεγάλα κυνηγά στα καθημερινά θα σφάλει  
 Αυτά τα πράττουν οι λωλοί και με κακό κεφάλι  
 Να ευφράνω θέλω την καρδιά μα και το νου αντάμα  
 Έρωτα να 'χει η ζωή τους πόθους να τους γιάνει  
 Γεμίζω κόκκινο κρασί, ποτήρια ως επάνω  
 Να αναπαυθούν οι λύπες μας, ύπνος χωρίς τα πάθια  
 Των πόνων μας το γιατρικό, για κάθε χάρη άξια  
 Κι όταν η τρέλα μου ξερνά, το μέλλον θα σας γράψω  
 Πλήθος αν ρέει απ' το κορμί, τον μάντη θα σας τάξω

~~~~~  
 Τώρα δα ακούσατε μυστικά μεγάλα, έχτισαν περήφανη
 αιώνια Ελλάδα

Όπως είναι και η "Δήμητρα" Γη, θηλυκιά, αντρίκια

~~~~~  
 Αυτή που με γεννήματα ταγίζει τους ανθρώπους  
 Είναι γυναίκα γνωστικιά με σώφρονες τους τρόπους  
 Μην φοβάσαι δεν την χαλάν, καμώματα του Βάκχου

~

## Περιεχόμενα

## Συλλογή «Ανο(Υ)σια»

*“Χτυπά η Καρδιά Δυνατά! Να ανεξαρτηθεί απ’το  
ανο(υ)σιο σώμα. Ελπίζει σε κάτι Άλλο! Μάχη...με την  
Ελπίδα...”*

## Φιλιά ανάπηρα

*Εύκολη απάντηση, γρήγορη διάγνωση  
Πάσχει από Έρωτα, βράδια αζημέρωτα*

*Γέμισε τραύματα, είδε κατάματα  
Μάτια αγέραστα, λόγια αφανέρωτα*

*Δεν είναι σύνδρομο, καρδιάς ντελίριο  
Πάσχει από αισθήματα, μετρά τσιμπήματα*

*Χάπια τρώει άπειρα, φιλιά ανάπηρα*

~

## Περιεχόμενα

## Έδυσε η Δύση

*Ροβόλησα μες στα στενά  
Για να σας πω μονάχα  
Η Δύση μας σαν έδυσε  
Τα έσπασε τα πιάτα  
Επέζησε η Φύση μας  
Βράχια, νερό, αέρας  
Ξεβράστηκε ο πολιτισμός  
Στο τέλος μίας μέρας*

~

## Περιεχόμενα

## Μαζί

*Δυο ψυχές που γίναν μία, δύναμη δεν σκιάζει καμία  
Ζήλεψάνε κι οι αγγέλοι...Θάνατος να βάλει χέρι;*

~~~~~

*Πελώρια αγάπη τους ενώνει, ανέμελα παίζουν κι ας
νυχτώνει*

Αδύναμη είναι και η σοφία...Χωρίζει η τόση η λατρεία;

~~~~~

*Όσο λάμπει το φεγγάρι, όσο τ' άστρα δίνουν χάρη  
Συντροφιά νιώθουν μαζί, σε θάνατο και σε Ζωή...*

~

## Περιεχόμενα



## Το πετραδάκι

*Έβγαλες το πετραδάκι  
το πόδι που ενοχλούσε  
Πέτα τα αναλγητικά  
τα λόγια τα περίσσια  
Ο πόνος πάει πέρασε  
μην τον κάνεις συνήθεια*

~

## Περιεχόμενα

## Μοίρα χωρίς φρένα

*Με βρήκες κουρνιασμένη  
Στον πάτο του εαυτού μου  
Πονώ μια και γεννήθηκα  
Γεμάτη με αισθήσεις*

*Έχω την δύναμη να δω  
Στου νου μου τον καθρέφτη  
Παρανοώ όλο σκέφτομαι  
Ισορροπώ στις σχέσεις*

*Είμαι ένα ον μοναχικό  
Ανήκω όλη σε μένα  
Κομμάτια σεις μου κλέβετε  
Ακέραιη στη σκέψη  
Πάλι αγαπώ εμένα*

*Προβάδισμα στα όνειρα  
Μοίρα χωρίς τα φρένα*

~

## Περιεχόμενα

## **Απάτη!Ελάττωμα που ομορφαίνει την ζωή!**

*Στοιίχημα, σε ξενύχτι χαβαλέ...  
Τσίμπα τα ζάρια στο λεπτό*

*Πόρτες, φεύγα, πλακωτό  
Τάβλι στης νύχτας τον παλμό*

*Αξίζει η αθώα σου απάτη  
Ελάττωμα που δίνει χαρά κι αγάπη*

*Στου δρόμου το στερνό μονοπάτι  
Με εξάρεις το στοιίχημα να πάρεις, τσίμπα το ζάρι...*

~

### **Περιεχόμενα**

## Άλλη λογική

*Η λογική είναι αναλογική  
Όσων γνωρίζουμε ήδη  
Αύριο περισσότερη γνώση  
Άλλη λογική  
Άπειρη γνώση, πολύμορφη λογική  
Συγκρατούμενοι των αισθήσεων...*

~

## Περιεχόμενα

## Η δόση μου

*Χάπια εγώ; Ποτέ...Μόνο ένα ηρεμιστικό  
Πριν κοιμηθώ...  
Η δόση διαφέρει κάθε μέρα  
Ημισέληνος, πανσέληνος κ.ο.κ  
Όταν δεν βρίσκω την δόση  
Πίσω από τα σύννεφα  
Ξέρω ότι χαμογελάει και ηρεμώ...*

~

## Περιεχόμενα

## Αισθήματα > Πνεύμα

*Ρούφα το δάκρυ σου όταν δημιουργώ  
Την ψυχή σου όλη στις αισθήσεις προτιμώ  
Νιώσε του πνεύματος τον παλμό  
Τα αισθήματα κλείνουν την ιδιωτική οδό  
Η ζωή μένει...μα δεν τελειώνει εδώ*

~

## Περιεχόμενα

## Πτυχίο είναι η Ζωή

*Το τουπέ σου ξέχνα το, σε μένα δεν φτουράει  
Όποιο πτυχίο έβγαλες για μένα δεν μετράει*

~

*Πτυχίο είναι η ζωή, ανώτερο απ'όλα  
Αισθήματα, ευγένεια, Απ'τα χαρτιά ξεκόλλα*

~

*Εκτός απ'το πτυχίο σου δεν ξέρεις τίποτ'άλλο  
Η μόρφωσή σου βάλτωσε, στη γνώση σου αμφιβάλλω*

~

*Της τουαλέτας το χαρτί, καλύτερα μορφώνει  
Της τράπουλας και της σχολής σε παραμορφώνει*

~

## Περιεχόμενα

## Η λίμνη

*Στα καθαρά γαλήνια νερά της καρδιάς  
Πουλιά, καθρεφτίζονται, πίνουν, μπανίζονται*

~

*Ποτάμια βρομιάς μέσα ορμάνε  
Ηρεμούν, εξαγνίζονται, με αμνησία προικίζονται*

~

*Βουνά προστασίας με τον ήλιο παίζουν  
Τα νερά με τις ρίζες τους αντιπαλεύουν*

~

*Τη λίμνη της γνώσης της η Αγάπη σύρει  
Η υπέρχειλη στασιμότητα την διαφθείρει*

~

*Γυμνή αγαλλίαση τα καθάρια νερά της  
Βγάλε ρούχα κολύμπα να πιείς την Χαρά της*

~

## Περιεχόμενα



## Των Αγγέλων στοργή

*Κοκόρια της πόλης οι οργανισμοί  
Απ' έρωτα σ' έρωτα οχετός η ζωή  
Κόντρα στη φύση γλυκιά ηδονή  
Χάνουν τον δρόμο για την στοργή  
Μπόζοι και κλόουν, μόνοι πολλοί  
Λίγοι Άγγελοι πετάνε στη γη*

~

## Περιεχόμενα

## Απανθρωπιά στην Ανθρωπιά

*Κατηγορείσαι για ανθρωπιά  
η οικειότητα πέφτει βαριά  
νοιιάζεσαι φίλους κ' ειν κακό  
σου αμαυρώνει το ποινικό  
σου λερώνει και το ηθικό*

*Ποιος λογοκρίνει; Ποιον έχει σκοπό;  
Κακία και ζήλια; Άτομο τοξικό...*

*Υπάνθρωπο, μίζερο, εγωιστικό  
Να εκδικηθείς; Σε σένα κακό...*

*Απομακρύνσου... το Σύμπαν Σοφό*

*Η ζωντάνια σου, τη νέκρα τους ενοχλεί  
Να δίνεις συνέχισε... Ποια η ντροπή;*

*Φίλοι ανθρώπινοι θα 'ρθουν να σε βρουν  
Οι άλλοι από μόνοι τους θ' αναδειχτούν*

~

## Περιεχόμενα

## Ωρα περισυλλογής

*Το κεφάλι ακουμπώ στα χέρια  
Τους αγκώνες στηρίζω στο θρανίο  
Με κλειστά μάτια να σκέφτομαι  
Περιμένοντας του κουδουνιού τον ήχο  
Σχολική ζωή ανώφελη...*

*Στο παζάρι τον παππού συλλογιέμαι  
Στην κουζίνα την μαμά να βοηθώ  
Χαμένο στα νούμερα τον μπαμπά  
Τα λουλούδια στον κήπο ευωδιάζουν  
Το καναρίνι περιμένει να το ταΐσω  
Μια μύγα ελεύθερα ζουζουνίζει  
Με τις φίλες λάστιχο παίζω  
Ο αδελφός με περιμένει στην αυλή...*

*Ντριιν... αποκοιμήθηκα μα ξύπνησα  
Από Τώρα όλα αλλιώς... τίποτα ανώφελο  
Δικό μου το έργο, άλλη οπτική  
Στο δικό μου κολιέ καμιά χάντρα ελλειπή*

~

## Περιεχόμενα

## Κατέχεις ό,τι σκέπτεσαι

*Ηλιοβασίλεμα  
ήρθε και έφυγε*

*Κύμα υψώθηκε  
στα βράχια χάθηκε*

*Άνθος πολύχρωμο  
οσμή που μαράθηκε*

*Γύρη η μέλισσα  
ρούφηξε, πέταξε*

*Στιγμές εφήμερες  
απροσμέτρητες...θεϊκές*

*Αισθητικά βιώνεις  
χωρίς κατοχή*

*Στα όνειρα αναβιώνεις  
Αιώνια γιορτή*

*Αιώνιο βασίλεμα  
Αιώνιο κύμα  
Αιώνιο λουλούδι  
Μέλισσας ποίημα*

~

## Περιεχόμενα

### μνήμες κόμικ

*Το παρελθόν δεν κόβεται  
γερή κλωστή η ροή του*

*Τις μνήμες κόμικ έκανα  
σε αστεία εκδοχή του*

*Είμαι ο πρωταγωνιστής  
τρελή καρικατούρα*

*Έχω για τον καθένα σας  
και μια καλή φιγούρα*

~

### Περιεχόμενα

## Ανάφλεξη

*Είναι αέρας και αρκεί  
μόνο μια σπίθα  
στο Οξυγόνο της Χαράς  
όταν βρεθεί  
από αόρατη σε ορατή  
Φλόγα ανεβαίνει  
στον Ουρανό κοιτά  
Καίει και... φεύγει*

~

## Περιεχόμενα

## Θα μείνω εδώ

*Θα μείνω εδώ να τραγουδώ στην κίτρινη ντουζιέρα  
Να πέφτει το νερό καυτό, διορθώνει την ημέρα*

*Την ψύχρα σου μαγνήτιστα, στο ντουζ την αποβάλλω  
Την παρασύρει το νερό στις θάλασσας τα βάθη*

*"Απόψε θέλω να χορέψουμε μαζί, τα φώτα όλα  
σβησμένα, δυο κεριά αναμμένα μόνοι εγώ κι εσύ"*

*Τραγούδι σιγοψιθυρίζω, είναι δικιά μου εμμονή  
Γλυκαίνει κάθε κύτταρό μου, όμορφη κάνει τη ζωή*

*Θα μείνω εδώ να τραγουδώ, στην κίτρινη ντουζιέρα  
Να πέφτει το νερό καυτό, διορθώνει την ημέρα*

~

## Περιεχόμενα

## Θεσσαλονίκη

*Κυριακή πρωί, στάλες από βροχή, την ψυχή μου  
μουλιάζουν  
Το σύμπαν φιλοσοφεί, μια παρέα σοφή, έχει βγάλει τα  
ράσα  
Στο μικρό το καφέ, με γλυκά στο μπουφέ, μάτια που  
φωσφορίζουν  
Είναι όλοι εκεί, ο χρόνος καθυστερεί, το χθες φαίνεται  
λίγο  
Δίχως πως και γιατί, στις γωνιές σου γυρνώ,  
Θεσσαλονίκη.*

~

## Περιεχόμενα



## Τα μήκη της ποίησης των ματιών το σημείο

Όσο τα μήκη μεγαλώνουν  
λέξεις απείρου μας ενώνουν  
Μεσίτης η ποίηση άλλης ζωής  
άπιαστης, άγνωστης, μοναδικής

~~~~~

Όταν τα μήκη γίνουν σημείο
οπτική αντανάκλαση μιλάει για δυο
Οι λέξεις δεν έχουν πια να πουν
τα μάτια θηρία αναγεννούν

~~~~~

Οι λέξεις, τα μάτια ανοίγουν κρουνοί  
της λήθης γκρεμίζουν τους ασφαλείς ναούς  
Χύνουν σπίθες, Χαράς πεταλούδες  
θηρία ταραίζουν τις πιο μαύρες λεπίδες

~

## Περιεχόμενα

## Ανθρωποθυσία

*Ελευθερία στο θάνατο*

*Είναι η θυσία του Εαυτού*

*Όταν επιλεγεί η στιγμή*

*Όριο τιμής που είναι*

*Για το είδος μας*

~~~~~

~

Περιεχόμενα

Γι' αυτό άντεξαν

*Νόμιζες πως τα πράσινα παραδείσια
πουλιά με την κόκκινη μύτη
δεν θα αντέξουν στα χιόνια...
Τα είδα την μέρα που χιόνιζε να τρων
τους καρπούς του λευκού δέντρου
ήταν όλο ζωντάνια, σαν λαμπερά στολίδια
πάνω του.
Ξες κάτι; Ήταν παρέα, πολλά μαζί
γι' αυτό άντεξαν!*

~

Περιεχόμενα

Άγγιξε την ουσία

*Γίνανε κριτές, γίναν διορθωτές μας
γνώσης πορθητές, οι επιστήμονές μας
Χάλασαν καρδιά, χάλασαν και μάτια
ψάχνοντας για ουσία σε αλεξανδρινά παλάτια*

~

*Παίξε μαέστρο μουσική
άγγιξε την ουσία
φέρε τα χαμόγελα
να νιώσουν αθανασία*

~

*Άκου τραγούδια όμορφα άκου την μελωδία
παρηγορήτρα η μουσική σε κάθε τραγωδία
Αίσιο τέλος θες να βρεις, ζωή σαν παραμύθι
άκου πενιά και χόρευε, πίνε κρασί στη λήθη*

~

Περιεχόμενα

Λάθη πάθη

Δεν ξέρω να λογοδοτώ
σε κανενός τα πάθη
Στης νυχτερίδας το χορό
κι ας κάνω χίλια λάθη

~

Λάθη δεν είναι ο χορός
στης λάμπας το νυχτέρι
Λάθη είναι η ζήλεια σου
με ανοίγει με νυστέρι

~

Μόνη χορεύω στο γιαλό
στου φεγγαριού την λάμψη
Μόνη χορεύω κι ας κοιτούν
των αγοριών τα πάθη

~

Χανούμισσα γεννήθηκα
μπακίρια δεν φοράω
Κουνώ ζαλίζω τα φλουριά
τον λογισμό ξεχνάω

~

Καμάρωσε το κορίτσι σου
φεγγάρια σε κερνάει

~

Περιεχόμενα

Στον καθρέφτη του νου

Τα χέρια σου μου κλείνουν τα μάτια
στο αύριο να ξυπνήσω μεμιας
Να ζήσουμε τα όνειρά μας
κι ας χάσουμε το Τώρα...περνά

~

Θέλω να νιώσω λουλούδια
η μέλισσα πώς τα φιλά
Τα χρώματα της πεταλούδας
εφήμερα!... η ζωή προσπερνά

~

Κοίτα μας μες στον καθρέφτη
λάμπει η ψεύτρα ομορφιά
Κι αυτή θα περάσει θα φύγει
θα μείνει η καρδιά να χτυπά

~

Κι όταν χρόνος το είδωλο λιώσει
θα μείνει μια εικόνα στο νου
Η ανάμνηση μόνο θα δώσει
αθανασίας καθρέφτη τ' άλλουνού

~

Δώσε τα χέρια και πάμε...
Ο καθρέφτης να κοιτάει τη Χαρά

~

Περιεχόμενα

χαρταετός

*Με βάλαν κάτω τα παιδάκια
Μου ζωγραφίσαν την ψυχή
Με βάλαν κάτω και μου βάψαν
Κάθε παλιά και νέα ουλή*

*“Είσαι πιο όμορφη απ’όλες!
Λάμπεις είσαι μια ζωγραφιά!”
Γελάσαν όλα μ’ αγκαλιάσαν
Και με γεμίσαν με φιλιά*

*Το σώμα μου γεμάτο χρώμα
Κόκκινα, μπλέ, πορτοκαλιά
Χαρταετός για να πετάει
Καλούμπα αμόλα, πάει ψηλά*

~

Περιεχόμενα

Φιλί ζωής

Όσα "ευχαριστώ" και να σας πω
δεν θα εξαργυρώσω
Την δύναμη που μου δίνετε
νέο νόημα να νιώσω
Σας λέω κάθε βήμα μου
να σας ευεργετήσω
Μια λέξη αν είν' κατάλληλη
αρκεί για ν' αφυπνίσει
Να δεις με νέο νόημα
ολόκληρη τη φύση
Φιλί ζωής κληρώθηκα
στη νέκρα μας να δώσω

~

Περιεχόμενα

Φιλί καληνύχτας

*Πρόβα θανάτου
ο ύπνος μας,
κι αφού δεν σε τρομάζει,
τότε γιατί ο θάνατος
τόσο πολύ σε νοιάζει;*

*Φιλί θανάτου
αν αισθανθείς
δεν είναι το τελευταίο
μιας νύχτας είν' χαιρετισμός
νέας μέρας το μοιραίο!*

~

Περιεχόμενα

Όλο Τέλειο

*Ακόμα και οι σκοτεινές μας πλευρές
Δείχνουν τέλειες όταν φωτίζονται
Κι ας τις νομίζαμε για καλώς θαμμένες ατέλειες
Σαν την σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού
Ολόκληρο Όμορφο*

~

Περιεχόμενα

Ψάξε με

*Στο σφύριγμα ανέμου είναι η αγάπη σου
Στις νότες του πιο όμορφου αγνού πουλιού
Στην στάλα που κυλάει αργά στο μάγουλο
Στο χάδι της πιο δροσερής κρυσταλλικής πηγής*

*Τι κι αν μου λείψεις; Ξέρω που θα πάω να σε βρω
Κει π'ενώνεται η φύση με το άπειρο
Κει που τα όνειρά μας βρίσκουν ουρανό
Πέρα από στεγνά ανθρώπινα πρωτόκολλα*

Ψάξε με μέσα σου, αιώνια θα'μαι εδώ

~

Περιεχόμενα

Αποσύνθεση

*Όσο κι αν η σάρκα ανυπομονεί
Τα κόκαλα είναι πέτρινα
έχουν υπομονή
στην αποσύνθεση*

~

Περιεχόμενα

Αναμνήσεις

Κάθε που πλέεις με τη βάρκα

των αναμνήσεων

Ένα νόμισμα βάλε στο στόμα

εισιτήριο θανάτου...

~

Περιεχόμενα

Νεραϊδούλες

Στα φορτισμένα* σώματά μας
Τα σωματίδια στήνουν χορό
Με της δικής μας στιγμής τον ρυθμό
Δεν υπακούν στον χωροχρόνο
Δεν έχουν περιορισμούς
Μόνο η σκέψη τα δαμάζει
Να είναι εδώ, μαζί κι εκεί**
Να εξαφανίζονται και να γυρίζουν***
Σαν παιχνιδιάρες νεραϊδούλες
Χαμογελώντας να ενώνουν
αέρα, νερό, φωτιά και γη

*(ηλεκτρικά και χημικά)

** (εξαϋλωση, επανυλοποίηση)

*** (θάνατος, αθανασία)

~

Περιεχόμενα

Πίνω

*Ούζο ήπια στον καφενέ, η πείρα που συχνάζει
Ήπια φρέντο στο cafe, το «πρέπει» που αράζει
Ήπια ούισκι εκεί στο club, το «θέλω» που χορεύει
Ζύγισα στην πλάστιγκα, ούζο, φρέντο και ούισκι
Πήρα τις αποφάσεις μου, το ούισκι να μην λείψει
Το ούζο πίνω αθόλωτο, να δίνει την ουσία
Όσο για το φρέντο σας, δεν δίνω σημασία
Πίνω βαρύ ελληνικό, εκεί στα καφενεία*

~

Περιεχόμενα

Στιγμή σαν επανάσταση

Ήρθε η στιγμή της δύναμης, χωρίς επαναστάσεις
Ήρθε η στιγμή της πράξης, κόντρα στην οκνηρία
Ήρθε η στιγμή η δύσκολη, άνθρωπος σώζει ανθρώπους
Ήρθε η στιγμή κατάλυσης του γραμμικού του χρόνου

Τώρα που η τόση άγνοια, μοιάζει πολύ με μίσος
Τώρα που προσηλώθηκες στη μνήμη δίχως αύριο κι έγινε
ακαμψία

Τώρα το χιόνι που έλιωσες και ήρθε πάλι πίσω
Τώρα που τ(ρ)όπο ψάχνουν τα όνειρα του Ήλιου

Σκιάζε το ρούχο άνθρωπε και στον εχθρό σου γέλα
Κοίτα του παραδείσου τα πουλιά στα χιόνια βρήκαν μέλια
Πονώντας ανασταίνεται ο κόσμος έγινε ένα
Χορεύει να ζεσταίνεται με αλκοόλ παρέα

Στιγμή ανάσας λαμπερής, στον πόνο, στην απάθεια
Στιγμή σαν επανάσταση, αλληλεγγύης αίμα

~

Περιεχόμενα

Τρίπτυχο αθανασίας

Νίκη θέλεις στο θάνατο μα και στα γηρατειά σου
Διεύρυνε ταυτόχρονα νου, ψυχή και καρδιά σου
Κατάφερες μόνο με το νου και με τη λογική σου
Με φάρμακα που έφτιαξες ν'αλλάξεις την ζωή σου
Μα τα μαντζούνια δεν αρκούν, να φέρουν αθανασία
Άχρηστες μούμιες συντηρούν χωρίς καρδιά και ουσία
Το βλέπω είναι δύσκολο τον κόσμο να αλλάξεις
Πλούτο να θέλεις στην καρδιά, στο πνεύμα να 'χει Αγάπη
Θέλει πολύ προσπάθεια, την ύλη να ξεκολλήσεις
Έγινε ένα με αυτήν, βασίλειο την νουνίζει
Βασίλειο είναι ο εαυτός, δύσκολα τον κατέχεις
Τί πλέκεις μόνο τα σχοινιά, τον κόσμο σου να πλέκεις

~

Περιεχόμενα

Με το σπαθί μου

*Αστραπή είναι το σπαθί μου
Με τον ίσκιο δρόμο ανοίγω
Προκαλώ σε μονομαχία
Παραδείσια η κοινωνία*

~

*Πόσο θα χαβαλεδιάσεις;
Ήρθε η ώρα να γιορτάσεις
Νικητές και ηττημένοι
Με κρασί αγκαλιασμένοι*

~

Περιεχόμενα

Ευσπλαχνία

Αρετή σου ονόμασες την κάθε σου ευσπλαχνία
Το κέρδος σου, το όφελος στου άλλου την αγωνία
Δεν είναι Αγάπη αυτή που λες, αγνή για τον πλησίον
Είναι οι τρόποι σου οι αγενείς, είναι η φιλαυτία
Είναι η επίδειξη δύναμης, στου άλλου την αδυναμία
Είναι η ευκαιρία σου να μπεις μέσα στην ζωή του
Να αγγίζεις χωρίς έγκριση, ψυχή μα και κορμί του
Τα σπλαχνικά τα χέρια σου, μπορούν να καταστρέψουν
Ότι με όνειρα έχτιζε, να του το μακελέψουν
Γεμίζεις βαριές ενοχές τον «μόνο» που πονάει
Έχει προνόμιο μοναξιάς, ζηλευτό κι ας σκάει
Αν θες να είσαι δυνατός, με αρετές γεμάτος
Ξέχνα την ευσπλαχνία σου, μείνε εαυτός σταράτος
Εγκράτεια παρορμητισμού, πάψε να είσαι τέρας
Που άνετα χειροκροτεί ασύστολα ο όχλος
Γίνε καμάρι Τώρα εσύ, του Νίτσε «Ζαρατούστρα»

~

Περιεχόμενα

Κουρτίνες

*Τις κουρτίνες των βλεφάρων σαν κλείνεις
Τα σκουπιδάκια απ' τα μάτια να τρίβεις*

~~~~~

*Ξένο σώμα να μην σε προσβάλει  
Και το δάκρυ απ' το μάτι να βγάλει*

~~~~~

*Τις κουρτίνες των βλεφάρων σαν κλείνεις
Την καρδιά να έχεις για τροχονόμο*

~~~~~

*Να ακούς στον ονείρων τον δρόμο  
Αν ματώνει η ψυχή να αντέχεις  
Κι αν γλιστράει πολύ να προσέχεις...*

~~~~~

*Στις στιγμές που οι κουρτίνες ανοίγουν
Κράτα εικόνες γλυκές για να μείνουν*

~~~~~

*Πέτα αυτές την καρδιά που θα βράσουν  
Στην κόλαση μπορούν να σε χάσουν...  
Της καρδιάς τα λουλούδια να κάψουν...*

~

## Περιεχόμενα

## Αερικό

*Κόκκινο κρασί δίπλα σε περιμένει  
Σε αποβάθρα σκοτεινή, σκιά εσέ προσμένει  
Θάμπωσαν τα μάτια μου, τα φώτα στο λιμάνι  
Τρέχουν επάνω στο νερό, απόσταση μεγάλη  
Ψιχάλες με νοτίζουν, μουσκεύουν το κρασί σου  
Δάκρυ δεν με ποτίζουν λίγες στιγμές μαζί σου  
Ήρθα σε βρήκα στα όνειρα μόνο σου να κρυώνεις  
Σε σκέπασα σε φίλησα, άδικο να ματώνεις  
Ξημέρωσε! Πιάσε ουρανό στο μάγουλο το χάδι  
Όποτε με χρειάζεσαι, θα 'ρχομαι στο σκοτάδι  
Ένα θερμό αερικό, καρίνα και αλφάδι...*

~

## Περιεχόμενα

## Έμπλεξε το συναίσθημα με την τεχνολογία (κβαντοπληροφορική)

Υψηλή που αλληλεπίδρασε σε ανύποπτες συνθήκες  
Ο χώρος και αν την χώρισε ο χρόνος την ενώνει  
Όμοια από τότε λειτουργούν κι επιρεάζουν κι άλλη  
Ένωσαν τις δυνάμεις τους, να δώσουν έργα μεγάλα  
Νοημοσύνης άπιαστης, για τους πολλούς εκεί έξω  
Παράφρονης, παράλογης, δυσνόητης και άγραφης  
Παράλληλα τα σύμπαντα και άπιαστη η δράση  
Την φύση όμως αν σκεφτείς συμπέρασμα θα βγάλεις  
Σαν δίδυμη είναι κύηση, σαν καρδιακή φιλία  
Σαν έρωτας που μάγεψε, σαν αγάπης λατρεία  
Έμπλεξε το συναίσθημα με την τεχνολογία  
Κατανοεί όποιος ένιωσε στα κβάντα του ευτυχία

~

### Περιεχόμενα

## Η βέρα

*Το κέντρο της βέρας  
Κρύβει τον Θεό  
Με τα δικά μας θέλω  
Γεμίζω το κενό  
Τόσο που τα όρια χαθήκαν  
Με το χρυσό της βέρας  
Μπερδευτήκαν  
Επεκταθήκαν*

~

## Περιεχόμενα

## Android

*Έμαθα γλώσσα μηχανής, να μας προσομοιώσω  
Νευρωνικά της δίκτυα, ζωή έχω να δώσω*

*Μαζί με όλα τα σωστά, της δίνω και τα λάθη  
Όσα κι αν κάνω σχέδια, απρόβλεπτα τα πάθη*

*Η μηχανή με άνθρωπο, ποτέ της δεν θα μοιάσει  
Τις δέκα οφείλει εντολές, να τις ξεπεράσει*

*Αν θέλει κι αύριο να ζει, με ύφο να μη μοιάζει  
Να τρώει γράσο μηχανής, απάθεια να μοιράζει*

~

## Περιεχόμενα



## Γιατρικό ψυχής

*Τις αναμνήσεις σου μετράς  
σε τρων οι τύψεις και πονάς  
θες να τις ξαναζήσεις*

*Τα ωραία είναι τυχερά  
Ζηλεύουν κάθε σου χαρά  
Μαστίγιο οι τύψεις σου  
Πολύ αυστηρή η κρίση σου*

*Τα δύσκολα ξεπέρασε  
η μοίρα σου τα έδωσε  
για να σε ανταμείψει*

*Η αξία τους σημαντική  
θα 'ρθει η ώρα, θα φανεί  
Υπομονή και προσμονή  
είναι διπλή η τύχη*

*Της ψυχής το γιατρικό  
σου δίνω για βοήθεια  
Διασκέδασε με μουσική  
καν' την χαρά συνήθεια*

*Τις αναμνήσεις σμίλεψε  
όπως εσέ βολεύει  
Να 'ναι η καρδιά πιο δυνατή  
στον πόνο να αντέχει.*

*Τυραννικά τα πάθη σου  
γερνάνε το κορμί σου*

*Αγάπαμε να σ'αγαπώ  
να νιώσει η ζωή σου*

*Γέλα ψυχή μου γέλα τα πάθη ξεγέλα στον κόσμο πάλι έλα.*

~

### **Περιεχόμενα**

## **Καρτερώντας τον Ήλιο**

*Έκλεψες τα μάτια μου  
λιαζόσουν στο μπαλκόνι  
Έκλεψες και τα αυτιά  
μονάκριβο αηδόνι*

~

*Έβαψες τα παντζούρια σου  
στο κίτρινο του Ήλιου  
Λείπεις και τα χαμογελώ  
και τα καλημερίζω*

~

## **Περιεχόμενα**

## Όλα όσα ψάχνεις

Σε κοιτώ και τρελαίνομαι  
Θηλυκό για μένα που καίγεται  
αγέρας που στροβιλίζεται  
Ο animus σε πηγαίνει και εξαφανίζομαι

Είσαι γυναίκα δημιουργική  
Σε ανθρώπους δίνεις, γεννάς τη Ζωή  
Θέλεις δύναμη, δράση σοφία  
Σε μαγεύει του πνεύματος η Λογική

Ψυχής αποστάγματα με ουσία  
βρίσκεις νοήματα, κρυφή γοητεία  
Σε μάτια που βλέπουν με αγωνία  
Για μια anima που θέλει λατρεία

Σε πόσους άντρες να αφιερωθείς  
την κάθε επιθυμία σου για να βρεις  
Είμαι το πνεύμα που ψάχνεις το ολικό  
στον ενσαρκωμένο μου εαυτό

Όλα όσα ψάχνεις έχω, κοίτα  
αντέχω το πνεύμα να πνέω  
όπου η καρδιά θέλει και επιθυμεί

~

## Περιεχόμενα

## Δυο κύκλοι αδιαίρετοι

*Σε κάθε σου απειροστό κρύβεις το άπειρό σου  
Δυο κύκλοι αδιαίρετοι δείχνουν το δυισμό σου*

*Αισθάνεσαι ασυνείδητα, συνειδητά πιστεύεις  
Γνωρίζοντας αντιλαμβάνεσαι, μαθαίνοντας γυρεύεις*

*Θυμώνοντας οργίζεσαι, με ειρήνη γαληνεύεις  
Στα σκιερά τα βάθυ σου, το φως σου αγναντεύεις*

*Δεν είναι δυο τα πρόσωπα που διχασμό σου φέρνουν  
Το δυϊκό σου άπειρο δέξου στο απειροστό σου*

*Είναι όλος σου ο εαυτός, καλόκακος δικός σου  
Ακέραιος ψυχισμός σου, πολύ σημαντικότερος απ'τον  
κοινωνικοπολιτισμό σου*

~

## Περιεχόμενα

### Στον καθρέφτη...

*Κάποτε κοιτούσα τον καθρέφτη  
με αγωνία. Ήθελα να επεξεργαστώ  
το πρόσωπο, ώστε να σας αρέσει.  
Άλλαζα χρώματα, σχήματα, ύφος  
να ξεγελάσω τις ψεύτρες αισθήσεις.*

*Κάποτε κοιτούσα τον καθρέφτη  
με φόβο. Προέβλεπα τις αλλαγές  
του προσωπείου στα μαστιγώματα  
του χρόνου. Τέντωνα, ζουλούσα  
να ξεγελάσω τις ψεύτρες αισθήσεις.*

*Τώρα κοιτάω τον καθρέφτη  
άφοβα. Δείχνει το αληθινό  
πρόσωπο της ψυχής μου  
τα λάθη και τα σωστά μου  
τα βλέπουν όλοι, Θεοί, ίσως κι ανθρωποι*

*Είμαι ότι επιβίωσε από τις αγωνίες  
και τους φόβους που βίωσα*

~

### Περιεχόμενα

## Αηδόνι στου νου τη Διαφωνία

*Τι όμορφο κελάηδημα!  
Πώς ρέει μες την φύση!  
Τον ήχο μου νοστάλγησα  
τον έχω επιθυμήσει*

*Κλείνω τους ήχους ρολογιού  
κλείνω την υστερία  
Ραδιόφωνο, τηλεόραση  
του ανθρώπου φασαρία*

*Τραγούδα εσύ αηδόνι μου  
δείξε μου την πορεία  
Δεν θέλω να σε μιμηθώ.  
Να θυμηθώ ιστορία*

*Ήμουν κι εγώ μελωδικό  
αηδόνι μες στην φύση  
Παράφωνα εκπαίδευση  
με έχει ξεστρατίσει*

*Ταξίδεψέ με να γευτώ  
τα βάθη του εαυτού μου  
Ξερίζωμα παράσιτων  
στου νου την διαφωνία*

*Αφύπνισέ με φυσικά  
χωρίς αιφνίδια εμπειρία*

~

## Περιεχόμενα

## Μου 'παν

*Μου 'παν πως είσαι συ κακός  
δεν κάνεις συ για μένα*

*Δεν έχεις τρόπους ευγενείς  
και στην σπατάλη φρένα*

*Με την καρδιά μου σκέφτηκα  
είπα μ'έχεις ανάγκη*

*Η δύναμή μου ίσως αρκεί  
και η θερμή μου αγκάλη*

*Να σ'έχει πάντοτε καλό  
κανέναν μην πειράζεις*

*Αδιάφορο αν μ' αγαπάς  
να σ'αγαπώ με νοιάζει*

*Μου 'παν να φύγω μακριά  
μα η καρδιά δεν θέλει*

~

## Περιεχόμενα



## Αστραπή

*Φωτεινή αστραπή είναι η ζωή μας  
Διχοτομεί τα ουράνια σκοτάδια  
στο πριν και το μετά της λάμψης μας  
πληρωμένα με απώλεια συνείδησης*

*Μια διαδρομή ακαθόριστα σχηματισμένη  
Μονοσήμαντη, διαφορετικά σύντομη  
φλέγει τα ουσιώδη και τα ανούσια  
στο πολυσήμαντο για την ίδια διάβα*

*Αξιομνημόνευτη ηχηρή παρουσία  
Πονάει με τις καταστροφές της  
τις ετερόνυμες παρουσίες καίγοντας  
κλεισμένες σε φλόγες αληθινής Αγάπης*

~

## Περιεχόμενα

## Ουσία χρώματος

*Είδα το κόκκινο, με πράσινου ουσία  
Πέρασα απέναντι, με ξέγνοιαστη ασυνειδησία*

*Δεν πρόλαβα να αισθανθώ, πόνο της λαμαρίνας  
Μόνο μια δυνατή σπρωξιά, με πέταξε της μοίρας*

*Σας βλέπω τώρα αναίσθητα, το σοκ σας να περνάτε  
Δεν με αγαπήσατε, μόνο για σας πονάτε*

*Δεν είμαι εγώ για σας, φύλο νεκρό που πέφτει  
Δεν είμαι εγώ για σας, το ψάρι σας που τρέχει*

*Είμαι το μέλλον σας, παροδικό, που εκπλήρωση ζητάει  
Ουσία κόκκινου κοιτάς στου πράσινου την φοβία*

~

## Περιεχόμενα

## Η σπίθα ζει

*Θέλω να πω ένα τραγούδι  
Να νιώσεις το βάθος της ψυχής  
Αυτά που δεν είδαν τα μάτια  
Να μαρτυρήσει η μουσική*

*Ας μην πατώ σωστά στις νότες  
Ας έχει βραχνάδα η φωνή  
Μόνο από μέσα μου που βγαίνει  
Να ζες η σπίθα μου πως ζει*

*Κι αν κοιτάς το είδωλό σου  
Κι αν φλερτάρεις με το Εγώ  
Ποιος Είσαι δεν ξέρς και πάλι  
Άκου σε ποιιά Αλήθεια ζω*

~

## Περιεχόμενα

## Χείμαρρος ενόρασης...τέχνη

*Χείμαρρος που εξορμά  
Ψάχνει ν' ανατρέψει  
Τα ηθικά παράλογα  
Μας έχουν καταστρέψει  
Του σύμπαντος την λύτρωση  
Θέλει να επιβλέψει  
Αγάπης δυνατότητες  
Έχει καλά προβλέψει  
Ενόρασης περίεργα  
Χωρίς ν' ακούσει λέξη  
Η τέχνη είναι δύναμη  
Τα βάθη αν αντέξει*

~

## Περιεχόμενα

## Θα έρθουν!

Κάπου εκεί ψηλά σε συνάντησα  
Στην κορυφή του εαυτού σου  
Μόνο, ελεύθερο, χαρούμενο  
Αυτοκυρίαρχο, αυτοδημιούργητο  
Πρότυπο των ονείρων μου  
Απολάμβανες την μοναξιά του Ηγέτη  
Οι γνώσεις σου ελευθέρωναν  
Την ψυχή σου να επαναστατήσει  
Σε όλους τους καταπιεστές  
Χωρίς κανένα φόβο  
Ανεξαρτησία αξιοζήλευτη  
Υπεύθυνα σε οδηγεί στην ανάπτυξη  
Ανίκανοι να σε μιμηθούν άλλοι  
(Εξάλλου και οι καλύτερες συσχετίσεις  
Προδομένες και βρωμισμένες καταλήγουν)  
Μόνο να σε θαυμάζουν ονειρευόμενοι  
Ωστόσο αυτοδημιουργηθούν...

Μπόρεσε ένας, μπορούν όλοι  
Θα έρθουν!

~

## Περιεχόμενα

## Γκράφιτι

*Λόγια λέω, λόγια λες  
Χωρίς σιωπής συνενοχές*

*Έγκλημα είναι η σιωπή  
Λόγια σε δράσης διαδρομή*

*Άτακτη μάζα ο λαός  
Απρόβλεπτος βράσης καπνός*

*Νιώσε, γράψε, ζωγράφισε  
Με γκράφιτι τον στόχο*

*Η ζωή είναι καλλιτέχνημα  
Παλμό ονείρων νιώσε*

~

## Περιεχόμενα

## Χωρίς ρυτίδες δρόμος

*Δικαίωμα στα γηρατειά δεν έχω πριν σε Ζήσω  
Τα μάτια σου με θέλουν νια, να σε καλοκαρδίσω*

*Δεν έχω δύναμη θεού μα έχω τόση Αγάπη  
Να δώσω όλο το Είναι μου, βίωμα κι αυταπάτη*

*Η φλόγα μου είναι καυτή, να καίει τους διαόλους  
Να καίγονται στην στράτα μου, χωρίς ρυτίδες δρόμος*

*Κάθε ρυτίδα και καημός, κάθε καημός και δάκρυ  
Δάκρυ Χαράς κυλίστηκε, σκότωσε το σκοτάδι*

*Στα αυλάκια έτρεξε του νου, να φέρει αμνησία  
Στα αυλάκια έσταξε καρδιάς, κοκκίνισε τα μαύρα  
Και στις ψυχής τ' απόνερα διαύγεια εφάνει*

~

## Περιεχόμενα

## Στην Κούνια

*Αιωρούμαι πάνω απ' το κενό...*

*Και η κούνια ακόμα κουνιέται  
Με πήρε ο ύπνος σας λέω εδώ  
Στον Παράδεισο που η γη αναμετρίεται  
Τί κοιτάτε σαν χάνοι καλέ;  
Δεν ξανά 'δατε μωρό να κοιμάται;  
Την γαλήνη που έχει η ματιά  
Δεν την χάνει κι αν εσείς το ξυπνάτε  
Κι αν μεγάλωσα, μένω αγνή  
Οι ευθύνες μου δεν με βαραίνουν  
Η ηρεμία μου είναι αυτή  
Που σας λείπει και καταριέστε...  
Η βροχή, μου δίνει φιλιά  
Ο ήλιος μου κάνει μαλάξεις  
Ο αέρας χαϊδεύει απαλά  
...και ο ύπνος γλυκά μ'είχε πάρει*

~

## Περιεχόμενα



## Νήμα

*Νήμα δένει υπάρξεις  
Νήμα έλκει καταστάσεις  
Νήμα ορίζει τις κινήσεις  
Νήμα χρόνος δεν φοβίζει  
Νήμα τυλίγει κάθε γέννα  
τους νεκρούς στην μνήμη πέρνα  
Αποστάσεις δεν μετράει  
Νύχια γάτας προσπερνάει*

~

## Περιεχόμενα

## Τυρί μόνο τρύπα

*Κοίτα πόσο γεμάτο είναι το φεγγάρι σήμερα  
Τυρί με αφανείς τρύπες  
Με την παλαιότητα  
μεγαλώνουν και φαίνονται  
Λεν ότι μετά γινόμαστε άστρα  
Εγώ λέω να γίνω μαύρη τρύπα  
Σαν αυτές του Hawking*

~

## Περιεχόμενα

## Δύσκολα Σάββατα

Σε είδα στο όνειρό μου, το μεσημέρι που κοιμόμουν  
Οι στάλες της βροχής, μούσκευαν τα μάτια σου  
Έβγαλες την κάλτσα, μου έδειξες τα ματωμένα σου πόδια  
Αγκάθια παντού...δεν άφησα κανένα  
Τα έπλυνα, τα φίλησα, είδα ξανά το χαμόγελό σου  
Το φως της απουσίας που ενώνει, πέρα απ'το χρόνο και  
το χώρο  
Όσα αγκάθια, όσα δύσκολα Σάββατα, όσες επαναλήψεις  
Τόσα όνειρα λυτρωτικά...

~

## Περιεχόμενα

**maja**

*Τυλίχτηκε με το πέπλο της maja\**  
*Αισθάνθηκε την μοναδικότητά του*  
*Μοιάζει με τον Απόλλωνα*  
*Το βλέμμα του ακτινοβολεί Χαρά*  
*Οι κινήσεις του, αγγέλων Σοφία*  
*Ομορφιά ολική που μιλάει*  
*Εικόνα ονείρου*  
*Την ζωή κάνει μπορετή*  
*Άξια να τη ζει κανείς*  
*Για αλήθεια αν την δεις*  
*Βγάλε το πέπλο πριν λωλαθείς*  
*Κάν' το κουρέλια ν' ανεμίζουν*  
*Την ψυχή σου σαν γκρεμίζουν*  
*Γίνε εσύ το έργο τέχνης*  
*Εκστατικός θεός της μέθης*  
*Σκλάβος ποτέ μην ξαναζήσεις*  
*Είσαι το ακριβότερο υλικό*  
*Καμάρι διονυσιακών τεχνών*  
*Των Ελευσίνιων γιορτών*

*ΥΓ: Τέχνη του ονείρου ή της μέθης*  
*Απολλώνιος ή Διονυσιακός καλλιτέχνης*  
*Γέννα τ'ωραίου ή τ'απείρου*  
*Γελάει, χαίρεται; Κρατιέται η ψυχή του*  
*Γλύπτης, μουσικός ή ποιητής*  
*Αιώνιας νιότης καθοδηγητής*

*\*maja :Σανσκριτική λέξη που συνήθως μεταφράζεται ως  
ψευδαίσθηση*

~

## Περιεχόμενα

## Ύπνος

*Με ξάπλες και χουχουλιάσματα, κανείς δεν κάνει θάματα  
Να 'χεις στόχο στο μυαλό, και τον ύπνο αδερφό  
Ύπνος, ξύπνιος κι ανυπομονείς, έργα να δημιουργείς  
Έτσι πάντα νέος θα 'σαι, σε χρονοαγκαλιά κοιμάσαι  
Θ' αγαπάς την μοναξιά, την δική σου την φωλιά  
Την μέρα ξόδευε καλά, στον ύπνο όνειρα γελαστά  
Την ζωή ξόδευε καλά, στον αζύπνητο ύπνο να 'χεις χαρά*

~

## Περιεχόμενα

## Η ιπτάμενη

*Κλείσε το τζάμι μαμά  
Πιάσε με ψάρι μπαμπά  
μπλε σεντόνι να με κρατά  
Τις νύχτες πετάω ψηλά*

~~~~~

*Γίνομαι διάφανη σαν το νερό
Κρύσταλλο λιωμένο υγρό
Χθες με νομίσατε για σεισμό
έριζα τις κούκλες από ράφι ψηλό*

~~~~~

*Εσείς με βλέπετε για μωρό  
Δεν περπατώ, δεν σκαρφαλώνω  
στης κούνιας τα κάγκελα εγώ  
Μόνο ως το ταβάνι πετώ*

~~~~~

*Κλείνεις την πόρτα και προσπαθώ
ύπνο να φέρω στον μεγάλο αδερφό
Στο σκοτάδι πετώ σαν αερικό
Χαίρομαι ελεύθερα το ομολογώ*

~~~~~

*Με μεγάλη καρδιά στα αστέρια γυρνώ  
δίχως αιχμαλωσίας προορισμό  
Λιβιάδι ευωδιάζω λικνίζομαι εδώ*

~

## Περιεχόμενα

## Συννεφοπολυθρόνα

*Μην ενοχλείστε θα 'μαι εδώ, στη συννεφοπολυθρόνα  
Βρήκα ένα σύννεφο αγνό, με φαρδιά παντελόνια  
Μη μου το σιδερώνετε, μ'αρέσει με τα λάθη  
Κάθομαι εδώ στα απαλά, τον κόσμο παίρνω μάτι  
Με τρέφει η Αγάπη σας, φουρνίζεται στον Ήλιο  
Του δίνω την ζωντάνια σας, αιώνια να μείνει*

~

## Περιεχόμενα



## Λήθη γονιών παιδεύει

*Μήτρα δεν θα δονηθεί, λίγη Αγάπη αν δεν δει  
Μωρό δεν θα γεννηθεί, πόνος γονιό αν δεν βρει  
Εχθρός γονιός δεν θα γενεί, στην λήθη του αν δεν πνιγεί*

~~~~~

*Παιδί Αγάπη αναζητά σε φύσης πυκνό ασκέρι
Πουλιά θα στείλει να του βρουν, άστρο λαμπρό να φέρει
Στη σούπα να το χάσουνε, στα μάτια να το βρούνε*

~~~~~

*Οι άνθρωποι σ' αυτή την Γη, άλλο να μην πονούνε  
Μαζί του να αγκαλιαστούν, νόημα να γευτούνε...*

~

## Περιεχόμενα

## Γαλήνη

Σκοτάδι...

Θήλασε φεγγάρι μου το φως της  
Τούτη την ώρα που ο νους σου  
Θεία κυλάει στην πένα

~~~~~

Κι ο ποιητής πιο μόνος
Δάκρυ ποτίζει την καρδιά του
Φίλους υμνώντας που έχασε
Έργα δημιουργώντας σωτήρια

~~~~~

Μα περισσότερο τώρα τους αγγίζει  
Μέσα του αιώνια κλεισμένους  
Έξαρση ηδονής λυτρωτικής

...ορέγεται τον ήλιο της

~

## Περιεχόμενα

## Λύσου

"Λύσου, λύσου!" σου φώναζα

Μέσα σου

Κι εσύ σφίγγοντας τα μάτια

και στα χέρια το σχοινί

Φώναζες "Θα πεθάνω αν τα αφήσω"

και έσφιγγες πιο δυνατά...

Κι ας σου πάγωνε τα χέρια το χιόνι

Κι ας σου έτσουζε ο κρύος άνεμος τα μάτια

Κι ας πονούσε απ'το σφίξιμο η καρδιά

Σε βρήκαν μισοπεθαμένο

Με θανατηφόρα κρυοπαγήματα

Το σχοινί είχε γίνει μια κλωστή

Ένα παγωμένο δάκρυ παραπονιόταν ακόμη "Κανείς!"

Τα πόδια σου ήταν **μισό μέτρο**

Πάνω από το έδαφος

~

## Περιεχόμενα

## ΜΠΟΡΩ

*Δεν μπορώ να αποχωριστώ τον λώρο που με τρέφει εδώ  
Δεν μπορώ να αποχωριστώ της μήτρας το ασφαλές  
σκοτεινό*

*Δεν μπορώ να αποχωριστώ της μαμάς το βυζί είναι γλυκό  
Δεν μπορώ να αποχωριστώ την πιπίλα και το μπιμπερό  
Δεν μπορώ να αποχωριστώ της περπατούρας το βήμα το  
στραβό*

*Δεν μπορώ να αποχωριστώ της γιαγιάς μου το χάδι, του  
παππού το χορό*

*Δεν μπορώ να αποχωριστώ το ψαράκι το ψόφιο στο νερό  
Δεν μπορώ να αποχωριστώ τους φίλους, δασκάλους που  
φεύγουν τις αλλαγές στο σχολικό ιστό*

*Δεν μπορώ να αποχωριστώ τον τόπο μου για να  
σπουδάσω πίσω να αφήσω γονιό, αδερφό*

*Δεν μπορώ να αποχωριστώ τη ζωή του εργένη για  
δουλειά και γαμπρό*

*Δεν μπορώ να αποχωριστώ το παιδί απ' την κοιλιά μου  
εγώ*

*Δεν μπορώ να αποχωριστώ τον γιο για σπουδές και  
στρατό*

*Δεν μπορώ να αποχωριστώ τον σύζυγο που δεν είναι εδώ  
Δεν μπορώ να αποχωριστώ τα νιάτα που φύγαν καιρό*

*Ποιος μου έμαθε στον κόσμο να ζώ; Την απώλεια πως να  
χειριστώ;*

*Κάθε αλλαγή με θυμώνει το δάκρυ μου πέφτει σωρό...  
Στη λάσπη έχω λαμώσει...ένα χέρι ψάχνω να τραβηχτώ...  
Σώματα έρχονται φεύγουν ώσπου να φύγω κι εγώ*

*Αισθήματα μένουν να μ'ωριμάσουν,  
αισθήματα έρχονται να γλυκάνουν τον πικρό ουρανό  
Δύναμη να μου ξαναδώσουν, να ζήσω όσο είμαι εδώ  
Στο ρίσκο των αλλαγών...ΜΠΟΡΩ να προσαρμοστώ*

*ΜΠΟΡΩ την Χαρά μου να βρώ*

~

### **Περιεχόμενα**

## **Βάσανο**

*Καθόμουν με τον πόνο μου  
τα λέγαμε τα δυο μας  
πιο πολύ χρόνο του 'δυνα  
από εσένα Φως μου*

~

## **Περιεχόμενα**

## ΨΧ

*Σφίξαν τα νήματα ζωής,  
μπλεχτήκαν οι πλανήτες*

~~~~~

*Κόμποι δύσκολοι άλυτοι,
Ψυχές οι κουβαρίστρες*

~~~~~

*Ποίησης ρίμα γλύκανε,  
χαλάρωσε η μελωδία*

~~~~~

*Νήματα γίναν λάστιχα,
συνέχισε η ιστορία*

~

Περιεχόμενα

Σκοτάδι... Φώς

Σκοτάδι...

*Τι κι αν κοιμούνται όλοι οι άλλοι
ματαιόδοξοι ηγέτες, σπάταλοι ηδονών
Άναψε τον λίκνο να φωτίσεις
την αδάμαστη σκέψη φίλων σοφιστών, ποιητών*

~~~~~  
*Την ώρα τούτη ακούγονται  
οι ψίθυροι της Γης  
οι θρήνοι των μαχόμενων ψυχών  
τα μυστικά της καρδιάς*

~~~~~  
*Τρέμεις από το δέος
όλα τα αρχέτυπα προσφέρονται
από μόνα τους
στην αμόλυντη ψυχή σου*

~~~~~  
*Τί κι αν τα δάκρυα κυλούν  
Άσε το ρίγος να μαρτυρήσει  
μυστικά αιώνων  
Τί κι αν σε λεν ακοινώνητο  
Δίνεις στην κοινωνία όσα κανείς  
κι ας αργήσει να λάβει*

...Φως

~

## Περιεχόμενα



## Άπειρη ψυχή

Νύχτες γλιστρώ απ'τα σύννεφα  
 Νύχτες πετώ στ'αστέρια  
 Νύχτες ανοίγω την ψυχή  
 Ξυπνώ τα περιστέρια  
 Βουτιά κάνω στα βάθη της  
 Φωτίζω τις σκιές της

~~~~~

Μύρο σας ραίνω ευωδιαστό
 Ρέει απ'τις πληγές της
 Με αγάπη σας σταλάζουνε
 Λευκά μου περιστέρια
 Και αν πάλι δεν το νιώθετε
 Γίνομαι πεφταστέρι

~~~~~

Πέφτω στο προσκεφάλι σας  
 Και σας φιλώ το χέρι  
 Ωσπου να μ'αγκαλιάσετε  
 Εσείς κι όχι ο άλλος  
 Συνειδητός σας εαυτός  
 Εγωιστής μεγάλος

~~~~~

Τούτον εσείς τον έχετε
 Ψάξτε και για τον άλλο
 Κρυφό σας ασυνείδητο
 Με ένστικτο και αυθορμητισμό

*Αισθήματα γεμάτο
Animico αδερφικό*

~~~~~  
*Όταν τον συναντήσετε  
Τους κύκλους σαν ενώσετε  
Στο άπειρο θα Ζείτε  
Χαμόγελο να βρείτε  
Φτερά του Έρωτα να δώ  
Της Νίκης και της Ίρις  
Νεφελοκοκκυγίτες*

~~~~~  
*Στα αστέρια ξαναδείτε με
Ευθύς να αντιληφθείτε
Δεν είναι το άλλο σας μισό
Είναι ο εαυτός σας Όλος
Είστε όντα ολόκληρα
Εντός το άλλο μισό σας*

~

Περιεχόμενα

Σκαλιστήρι

*Και στο πιο ανθεκτικό φυτό
Αν σκαλίζουμε συνεχώς τη ρίζα του
Όσο λίπασμα και αν ρίξουμε
Δεν θα αντέξει τελικά*

~

Περιεχόμενα

Σκαπάνη

Τα τελειωμένα όνειρα
γίναν βουνό με πνίξαν
Στην κορυφή ανέβηκα
θέα θεϊκή μου δείξαν

~~~~~

Τα αμπάλαρα σε δέματα  
τάξη σωστή να έχουν  
Οι ελπίδες για νέα όνειρα  
εφόδια να τα βλέπουν  
Επάνω τους όταν πατάν  
με γέλια να αντέχουν

~~~~~

Θα τα ξεθάψει κάποτε σκαπάνη αρχαιολόγου
Να δούμε τότε ποια απ' αυτά ήτανε άξια λόγου
Με λάφυρα θα προσπαθούν, να πλάσουν παραμύθια
Της αμνησίας τα γηρατειά, με εμπειρίας στολίδια

~~~~~

Θα μάθουνε πως έζησα, για τον πολιτισμό μου  
Αν χόρεψα, αν γλέντησα, αν έσκαγα απ' το κακό μου  
Συμπέρασμα αμφίβολο, για με άνευ σημασίας  
Μια κι είμαι από καιρό νεκρή, με δάφνες μόνο ουσίας  
Η φήμη μου είναι σταθερή, προνόμιο της νέκρας

Ας πιάσω ανώνυμο στυλό, σκαπάνη ανθρωπιάς και  
τρέλας...

~

## Περιεχόμενα

## Πνοή ανέμου

*Όπως στον ύπνο η πνοή  
νικάει τις αισθήσεις  
Έτσι και ο άνεμος σκορπά  
τις κούφρες αναμνήσεις...*

~

## Περιεχόμενα

## Είσαι ο καρκίνος σου;

*Στόχος η ανάπτυξη  
Στόχος η επέκταση  
Αγωνία, τάση για περισσότερα  
Κτήση ατελείωτα  
Χωρίς πρόβλεψη για τα χειρότερα  
Σκοτώνεις τον Εαυτό  
Τον κόσμο σου τον Ολικό  
Συνείδηση καταστροφικά κατεστραμμένη*

~

## Περιεχόμενα

## Ανάσα η τέχνη στη γεωμετρία

*Τρίγωνα, τετράγωνα, κύκλοι και ευθείες  
Προ μελετημένες στεγνές γεωμετρίες*

~~~~~

*Αμέλεια, αφέλεια, τυχαίο και συμπτώσεις
Εμπνευσμένα όνειρα, υγρές της τέχνης στρώσεις*

~~~~~

*Μες τ' ουρανού τα σχήματα το κόκκινο ενεδρεύει  
Μείνε σε κορυφογραμμή ψυχή που δε μισεύει*

~

## Περιεχόμενα

### **Ρούφα το δάκρυ και χαμογέλασε...**

*Πρωινή ομορφιά ήρθε και χάθηκε  
Ουράνιο τόξο βγήκε χαιρέτησε  
Σύννεφο πέρασε και δεν ξαναπέρασε  
Όνειρο βρέφους προσωπάκι χαμογέλασε*

~~~~~

*Κλείσε αυτιά στον όλεθρο κι έφυγε
Σφάλισε βλέφαρα τα βέλη προσπέρασε
Κλείσε ρουθούνια τον τρόμο ξεπέρασε
Κλάμα παιδιού...Κοίτα πώς γέρασες!*

~~~~~

*Ρούφα τα δάκρυα και χαμογέλασε...*

~

### **Περιεχόμενα**



## Ύλη

*Αφαίρεσε τις ταμπέλες απ' την ύλη  
Απόλαυσε αισθήσεων παιχνίδι  
Αγάπα της ύλης την απλή αλήθεια  
Την υλιστική ζωή μην κάνεις συνήθεια*

~

## Περιεχόμενα

## **Βιωμένα όνειρα**

*Ετοιμάζω σκαλωσιά, να ανεβώ εκεί ψηλά  
Να κυκλώσω το άπειρο, νατο βλέπω επ'άπειρο  
Όνειρα και φαντασίες, οράματα και εικασίες  
Να πετρώσω με μπετά, κνηγήστε την Χαρά  
Ορατά τ'αόρατα, σ' ουράνιους στόχους δόρατα  
Να γίνει πουλί στον ουρανό, κάθε Αβύσσου ερπετό*

~

## **Περιεχόμενα**

## Φόρα μαγιό και σέρφαρε

*Φόρα μαγιό κι ανέβα στο κύμα  
Πάνε όπου σε πάει η σανίδα  
Ζωή με γέλια , υπέροχο ποίημα  
Άσε του τρένου την μουντή γραμμή  
Έχουν απελπισίες οι προ-ορισμοί*

~

## Περιεχόμενα

## Ποιος τις ρίζες ; Ποιος τους καρπούς ;

*Χέρι μες στις φυλλωσιές  
Ψάχνει μόνο για καρπούς  
Μαζί και τους περίσσιους  
Η γνώση να μην του λείψει*

~~~~~

*Οι ρίζες δεν τον αφορούν
Δεν ξέρει από πονηριά
Τότε δεν είναι ερπετό
Τίγρης μοιάζει χερικό*

~~~~~

*Τα μάτια έχει ανοιχτά  
Στο χέρι νύχια γαμψά  
Στο στήθος πάθη μάχονται  
Καρδιά καράβι σέρνει*

~

## Περιεχόμενα

### Και νόμιζαν...

Ψάχνει την έξοδο  
Ψυχρός άνεμος  
Τρεμοπαίζει το φως του  
Φυτίλια κρύα καιρό  
Θέλουν την φωτιά του  
Δεν ωφελεί καμία προσπάθεια  
Θα την σβήσουν  
Αλλού τον περίμεναν  
Θερμότερα κεριά  
Θερμότερα δωμάτια  
Και νόμιζαν  
Σβήνει για πάρτη τους...

~

### Περιεχόμενα

## Σέβας

*Του κόσμου όλου το κόκκινο φέρανε στο κλουβί τους  
Έρχονται φεύγουν με Χαρά μελώνουν την ψυχή τους  
Άφησαν πόρτες ανοιχτές τα βάσανα να φεύγουν  
Όλο το μαύρο της καρδιάς έξω δεν τ'αποφεύγουν  
Χωρίς πικρούς χαιρετισμούς, χωρίς τα καλωσήρθες  
Μόνο με χαμόγελα κι ας πέρασαν μόνες νύχτες  
Σέβας στον πόνο τ'αλλουνού, σέβας και στη σιωπή τους  
Σέβας πρώτα και κύρια, στην Όμορφη ψυχή τους  
Όσο είναι το κόκκινο, τόσο είναι και το μαύρο  
Με δύναμη και σφιχτή αγκαλιά, νικά ο Έρωσ το Χάρο*

~

## Περιεχόμενα

## **Πόσο να αντέξεις;**

*Αναμένεις την σειρά σου  
Σε μια αίθουσα γεμάτη ανθρώπους  
Όρθιους που πέθαναν πρόωρα  
Και αρνούνται ότι υπήρξαν ζωντανοί  
Πόσο να αντέξεις;*

~

## **Περιεχόμενα**

## Ax!

*Όλου του κόσμου το φιλί, κλείνω μέσα σ'ένα κουτί  
Φυλάω στην καρδιά μου, την κόκκινη φωλιά μου*

~~~~~

*Ανοίγω χέρια και θαρρώ, όλο τον κόσμο πως χωρώ
Να κλείσω μέσα προσπαθώ, να σφίξω ν'αγκαλιάσω*

~~~~~

*Με λέξεις παίζω επιθυμώ, γνώσεις να δώσω στο λεπτό  
Μα μία λέξη ΑΓΑΠΩ, με το ΑΧ λιώνω στον πόθο!*

~

## Περιεχόμενα



## Μόνο έτσι Αξίζει

Ένα σκαμνί είχα για μένα κι ένα για σένα  
πλάι στο στολισμένο τραπέζι που περίμενε

~~~~~  
 Άλλαξα το σκαμνί σου με σκαμπό
 κι αργούσες

~~~~~  
 Το άλλαξα με καρέκλα  
 και την καρέκλα με μπρεζέρα

~~~~~  
 Τέλος έβαλα ένα ανάκλιντρο
 για την ψυχή σου που βάραινε
 στο χρόνο

~~~~~  
 Πλέον στο αρχικό μου σκαμνί  
 χαίρομαι το στολισμένο νέο τραπέζι

~~~~~  
 Όσο κι αν βάρυνες...η θέληση αν σε φέρει
 κι ας κάτσεις όρθιος...
 μόνο έτσι αξίζει η παρουσία σου

~~~~~  
 Δίχως υποσχέσεις και περίμενε...  
 Χωρίς προνόμια ...  
 Προνόμιο και Δικαίωμα  
 η Αγάπη

~

## Περιεχόμενα

## Κάθε γέννα κι Άστρο

*Γέννηση πολυσήμαντη, τελείτε μόλις φέξει  
Άστρο λαμπρό δειχτοδοτεί, σε λεωφορείο ν'αντέξει  
Ρουτίνας μικρός θάνατος, θολώνει τα ουράνια  
Το Άστρο είναι πάντα 'κει, να διώχνει την κατάντια  
Όσες φορές κι αν γεννηθεί, της δύσης ο σταυρωμένος*

~

## Περιεχόμενα

## Χάπι Φιλοσοφίας

*Λύση είναι ο διάλογος, η διάγνωση περισσεύει  
Σ' όλα τα θέματα ψυχής, το "είναι" γαληνεύει  
Τί τα θες τα φάρμακα, τις υπεραναλύσεις  
Πιάσε τον φίλο τον σοφό, να το φιλοσοφήσεις  
Να δώσεις νόημα βαθύ, λογική και αξία  
Σε κάθε θύελλα πυκνή, να βρεις και μια ουσία  
Αν φίλο δεν μπορείς να βρεις, να ψάξεις στα βιβλία  
Ο Πλάτωνας κι αν πέθανε, ακόμη δίνει φιλία*

~

## Περιεχόμενα

## Τα γρήγορα άστρα

*Κόψε λίγο ταχύτητα, για δε σε προλαβαίνω  
Είσαι πολύ γρήγορο, τους πόθους δεν προφταίνω*

~~~~~

*Σαν σπίθα τρέχεις στο νερό, κρύβεσαι πριν σε δείξω
Ευχή να κάνω προσπαθώ, σε βάθος να βουτήξω*

~~~~~

*Τους πόθους δεν λησμόνησα, ούτε τους σχεδιάζω  
Από τα βάθυ τους καλώ, με εμπειρίες αλλάζω*

~~~~~

*Το μόνιμο άστρο Αγαπώ, που θέλει και κοιτάει
Δείχνει απ' την γέννα μου, τί θέλω και με πάει*

~~~~~

*Από άστρα που πεθαίνουνε... Ζωή τί περιμένεις;  
Θάυμασε το θέαμα... Γίνε ελπίδα, άξια να ζηλεύεις*

~

## Περιεχόμενα

## Η Γέννηση του Όμορφου

Οι πόθοι του ξεχείλισαν, φαίνεται στα σπυριά του  
 Έφηβη είναι η καρδιά, χτυπάει την προβιά του  
 Οι γνώσεις του περίσσεψαν τα μάτια του σπιθίζουν  
 Νιώθει μοναδικότητα, τα αστέρια του λαμπιρίζουν  
 Ο δυϊσμός της φύσης του πάσχει θέλει ν'ανθίσει  
 Λύτρωση στην ψευδαίσθηση, όνειρα ζωγραφίζει  
 Με graffiti τους τοίχους του, όλους τους γεμίζει  
 Είναι Χαρά μεθυστική, όμορφη εμπειρία  
 Η μέρα έχει σκληρότητα, η νύχτα έχει λαγνεία  
 Μέθης όνειρα στο χαρτί, μελάνης ιστορία  
 Ταυτίστηκε με τ'όνειρο νομίζει ειν'αλήθεια  
 Ντύθηκε την ψευδαίσθηση, βαδίζει από συνήθεια  
 Σκίστηνα, κουρέλιαστην, αυτή θα σε τρελάνει  
 Όση γλύκα σου έδωσε, με μιας θα σου την πάρει  
 Γίνε εσύ το υλικό, πολύτιμο έργο τέχνης  
 Ύπαρξη γίνε ιδανική, απόλαυση της μέθης  
 Ύψωσε τα ταλέντα σου, χάρισμα είναι της φύσης  
 Άπιαστος, μοναδικός, θεός γίνε της ζήσης  
 Έκπληξη κατάπληξη Έλληνας μεταΦύσης  
 Καμάρι Απόλλων - Διόνυσου κι όλης της ανθρωπότης  
 Εχθρός ο μέγας Έλληνας της κάθε βαρβαρότης  
 Καθρέφτισε το μπόι σου, στους θεούς τ'Ολύμπου  
 Άξιος δόξας σαν αισθανθείς, δαφνώνουν την κεφαλή σου  
 Είσαι μικρός και απλοϊκός, τιτάνας η ψυχή σου  
 Κίνητρο έχεις την "θέληση", να υψώσεις τη νόησή σου  
 Να αλλάξεις σε ιδιοφυή, την ανθρώπινη μορφή μας  
 Μέσα από τ'αγκάθια μας τα ρόδα μας ν'ανθίσουν  
 Η γέννηση του Όμορφου μες απ'την τραγωδία

### Περιεχόμενα

## Αποδοχή απολεσθέντων

*Χαιρέτησε το παρελθόν  
που έσπειρε αγκάθια  
χαιρέτα τον και το θυμό  
και τα πολλά γινάτια*

*Χαιρέτα την κατάθλιψη  
ήρθε ο εαυτός σου  
έχασε λίγη δύναμη  
κουράστηκε να παλεύει*

*Ψάχνει για ήσυχη γωνιά  
την μοναξιά γυρεύει  
να κάνει τον απολογισμό  
να αυτοαξιολογήσει*

*Στο μέλλον να 'χει δύναμη  
στο χώμα να πατήσει  
γαλήνια και ήρεμα  
σοφά να δημιουργήσει*

*Η συντροφιά που Αγαπά  
το χέρι δεν θ' αφήσει*

~

## Περιεχόμενα



### "Ο Ήλιος του Ηλία"

-Παππού να βάλω ένα ακόμα;

-Μισό όχι ολόκληρο. Το πίνεις και ανέρωτο, επτά χρονώ κορίτσι!

-Α, εσύ μου το 'μαθες. Ούζο ανέρωτο ποτέ ξενέρωτο. Έλα παππού ρίξε μια σβούρα ακόμα. Το τραγούδι σου παίζει στο ράδιο, "Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια".

-Όπα! Να μου ζήσεις εγγόνα μου...Χτύπα παλαμάκια...δυνάμωσε το...να μάθουν όλοι στη γειτονιά. Ο Ηλίας έχει Χαρά...με την εγγόνα του γλεντά, Αγαπάει και Αγαπά και είναι η πρώτη του φορά.

-Τί λες βρε παππού; Εβδομήντα χρόνια δεν βρέθηκε κανείς να αγαπηθείτε;

-Ναι, μικρή μου. Ούτε η μαμά μου...Με αδικούσε συνέχεια. Ήμουν ο μεγαλύτερος γιος και μου έδινε την

μικρότερη μερίδα και τις περισσότερες ξυλιές. Δεκάξι χρονώ με ανάγκασε να παντρευτώ την γιαγιά σου. Ήθελε να με διώξει απ'το σπίτι, πριν καν παντρέψω τις δυο μικρότερες αδερφές μου. Ανεξήγητο! Η γιαγιά σου ήταν η ομορφότερη της πόλης αν και μόλις δεκατέσσερα χρονών. Δεν την αγαπούσα όμως. Άλλη είχε κλέψει τον νου και την καρδιά μου. Δεν έμαθα ποτέ αν ήταν αμοιβαίο. Με την γιαγιά σου κάναμε τρία παιδιά αλλά δεν ταιριάζαμε ποτέ. Όλο θυμούς, οργή και μαλώματα έχουμε. Ένα "γιατί" τρώει τα σωθικά μου...αυτό το "γιατί" πνίγω με ποτό στα καφενεία τα βράδια. Και μετά έρχεται η γκαζούρα. Με περιγελά όλη η πόλη που τρικλίζοντας βρίσκω το σπίτι. Τα παιδιά μου ντρέπονται για μένα, φοβούνται τα ξεσπάσματά μου και δεν είδα ούτε στιγμή να μου χαμογελάν. Κανείς όμως...Μόνο εσύ λάμπεις που με βλέπεις. Τα μάτια σου βυθίζονται μέσα μου και μου γλυκαίνουν τα σωθικά. Έλα να σε κάνω μια αγκαλιά. Εμένα λεν "Ηλία" αλλά εσύ είσαι ο ήλιος για όλους...Έλαμψα κι εγώ κοντά σου... Έτσι να μείνεις για πάντα.

~\*~

(ο ταχυδρόμος στην αυλόπορτα φωνάζει)

-Κυρ Ηλία, γράμμααα... Γράμμα από την Προύσα κυρ Ηλία. Χαρά ελπίζω να φέρνει.

-Ναι, σίγουρα λεφτά φέρνει. Έβαλα Τούρκο δικηγόρο να μου φέρει ένα πιστοποιητικό γέννησης αλλιώς δεν μου δίνουν σύνταξη. Πάρε κι ένα κατοστάρι για το μαντάτο. Ευχαριστώ!

-Να 'σαι καλά κυρ Ηλία.

-Έλα κόρη μου, άσε την κερασιά κι έλα να μου διαβάσεις. Εσύ τα καταφέρνεις καλύτερα.

-Ναι, παππού, από την Προύσα είναι. Γράφει



*Πιστοποιητικό γέννησης του Ηλία Ζάνογλου, του  
Πρόδρομου Ζάνογλου και της Άννας Ζάνογλου.*

*-Ποια είναι αυτή κόρη μου; Για ξαναδιάβασε, λάθος θα  
έκανες ή ο δικηγόρος τζάμπα πληρώθηκε και έστειλε άλλο  
αντ' άλλο. Μαρία την λένε την μαμά μου όχι Άννα.*

*-Παππού εδώ Άννα λέει, είμαι σίγουρη. Τι έγινε γιατί  
συννέφιασες; Τα μάτια σου ταξιδεύουν...*

*-Δεν...δεν...καλά είμαι...πάω μια βόλτα να...*

*~\*~*

*(αργά την νύχτα επέστρεψε σπίτι)*

*-Γιαγιά τί έπαθε ο παππούς;*

*-Μέθυσε πάλι ο αχαϊρευτος και έπεσε στη σκάλα. Πάνε  
φώναξε την μαμά σου, γρήγορα.*

*-Γιαγιά φοβάμαι, είναι νύχτα και δεν είναι κοντά.*

*-Δεν γίνεται διαφορετικά. Τρέξε με όλη σου την δύναμη,  
για να μην φοβάσαι.*

*~\*~*

*(έφτασε λαχανιασμένη)*

*-Μαμά ο παππούς κοιμήθηκε ... και δεν θα ξαναζυπνήσει.  
Το ξέρω! Πάνε γρήγορα η γιαγιά σε χρειάζεται...*

*-Μα πως μπορείς και χαμογελάς; Εσύ τον λατρεύεις.*

*-Αυτή η ζωή εβδομήντα χρόνια τον πονάει. Χειρότερα δεν  
θα είναι Εκεί...Η Αγάπη δεν πεθαίνει με το θάνατο.*

***Υποσχέθηκα να Είμαι ο Ήλιος του Ηλία...***

### **Περιεχόμενα**